

Thema 'Samen Zingen, Samen Geloven'

Lezing Kolossenzen 3: 12-17

Intro

Wie kan er nu niet genieten van een mooie zangdienst?

Zuidland Zingt is ervoor gemaakt – en nu alweer heel wat jaren. Samen zingen, een koor of solisten voor de extra zang én een goede begeleiding van orgel of nog meer instrumenten maken een dienst als deze tot een mooi moment.

... Heb ik het zo goed onder woorden gebracht?

Daarvoor zijn we toch ook vanmiddag gekomen. Ik hoop dat u, dat jullie er inderdaad van kunnen genieten!!

Maar een vraag, die je ook mag stellen is: Kan de Here God ervan genieten? We komen namelijk niet alleen maar voor ons zelf. De diepere achtergrond is dat we tot eer van God samenkomen, tot zijn eer zingen vanmiddag!

We komen niet voor wat verlate Carnavalskrakers...

Is er ook in de hemel féést vanmiddag? In Psalm 22 (4) horen we dat God troont op de lofzangen van Israël. Bouwen ook wij vanmiddag aan die troon? Wordt zijn Naam gedragen door wat we samen vanmiddag zingen en musiceren?

Zingen, het wordt door heel de Bijbel heen gedaan tot eer van God. David heeft er een speciale traditie van gemaakt met liederen, die later in de Tempeldienst zijn opgenomen.

Zingen tot eer van God, het wordt soms zelfs al strijdmiddel gebruikt, bijvoorbeeld door koning Josafat van Israël.

Als hij ten strijde trekt tegen één van de buurlanden van zijn volk, dan draait het niet om vertrouwen op wapens, maar dan gaan de zangers en musici voorop. En het is de HEER, die dan de vijanden in verwarring brengt en zó de overwinning schenkt (II Kronieken 20: 21) 'Loof de HEER, eeuwig duurt zijn trouw' zingen ze! En het wordt waar!!

Zingen tot eer van God, ook in het Nieuwe Testament gebeurt het. In de Evangelieën kom je het trouwens amper tegen.

Iemand vroeg eens: heeft Jezus ook gezongen? Vast wel... in de traditie waarin Hij opgroeide...

We weten in ieder geval zeker dat Hij samen met zijn leerlingen de lofzang zong vóórdat Hij de nacht van Getsemanee in ging. De psalmen 113-118, het Hallel!

En de Gemeente, die naar zijn naam genoemd wordt, neemt die goede gewoonte ook over. Uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Corinthe weten we dat het begint met die zelfde Psalmen. 'Als jullie samenkomen, draagt iedereen iets bij: een Psalm, een lied, maar ook onderwijs, een openbaring, klanktaal' (I Cor. 14: 26).

'Wie heeft er een mooi lied?' horen we hem vragen.

Nou Paulus, ik weet er wel één!

'Zing de HEER een nieuw lied' – minstens drie Psalmen beginnen met die woorden (Psalm 96, 98 en 149).

En dat nieuwe lied is er ook vast gekomen. We lezen uit Kolossenzen 3 (en in Efeze 5 (18) vind je ongeveer dezelfde woorden) 'Zing met heel je hart Psalmen, Hymnen (lofliederen) en liederen, die de Geest u vol genade ingeeft.

Ook lofliederen werden toen al gecomponeerd. En de Heilige Geest leidde de gelovigen om nieuw liederen te zingen. Soms wordt ook wel gedacht aan het zingen in klanktaal, in tongen – een manier van zingen, die in sommige gemeentes ook een plaats heeft.

Het heeft allemaal te maken met het nieuwe leven dat door de Here Jezus Christus begonnen is. Met die nieuwe kleding, die de jonge christenen aantrekken – herkenbaar voor iedereen.

Gisteren las ik in de krant: Zee-blauw wordt de modekleur voor het nieuwe seizoen...
Paulus schrijft 'kleed je vooral met de Liefde, want dat is de band, die jullie als gelovigen tot een eenheid maakt!'
Liefde als de mode-tint voor alle seizoenen.

En die liefde zegt al iets over het kader waarin we samen zingen, samen God eer bewijzen.
Samen Zingen, Samen Geloven, Samen Leven – leven als gelovige mensen, herkenbaar aan ons loflied, aan de onderlinge liefde én aan de volledige gerichtheid op de eer van God de Vader.

De laatste zin die we lazen, zei: Doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl je daarmee God de Vader, dankt door Hem!

Het houdt niet óp bij zingen.
Het begint misschien wel bij zingen.
Dat bepaalt ons erbij waarvoor en voor Wie we leven.
Want het gaat ook om dat leven!
Als ons leven niet overeenkomt met de hoge woorden, die we zingen, dan gaat er iets mis.

Een heel duidelijk voorbeeld daarvan vinden we in de woorden van de profeet Amos. Hij spreekt (Hoofdstuk 5: 23 en 24) namens God deze woorden:
'Bespaar Mij het geluid van uw liederen,
De klank van jullie harpen wil Ik niet horen'...

God spreekt tegen mensen die samen kwamen voor mooie godsdienstige feesten in Bethel en op andere plaatsen, een geweldige happening. Ze voelden zich als David, met hun mooie muziek (Amos 6: 5 en 6), maar dan zegt God: NEE!
'Laat liever het recht stromen als water
En gerechtigheid als een altijd vloeiende beek'...

Het zijn woorden, die me herinnerden aan een ver verleden:
Martin Luther King, die in één van zijn toespraken deze woorden citeerde: 'Let justice flow like a river!'

Het is als een lofprijzingsdienst, waar opeens een stem klinkt: Stop! Of de beamer presentatie gaat opeens op zwart...

Wat zijn jullie aan het doen?
Geld geven voor de aanbiddingsdienst, maar je portemonnee gesloten houden voor de armen...
Nee, Doe recht, leef rechtvaardig!!

Doe alles wat je doet in de Naam van Jezus, terwijl je God de Vader dankt door Hem. Wees herkenbaar als volgeling van dé Rechtvaardige, Jezus Christus!

Samen zingen kan alleen als we samen geloven, elkaar werkelijk in het oog hebben en als we zo samen leven tot Gods eer! Om het met de woorden van een bekend lied te zeggen (ELB 218: 1 – laatste regel).

Ook vanavond mogen we zo samen zingen, samen geloven, en vandaaruit samen leven tot Gods eer.
Dán zal God vanuit zijn hemel vol vreugde naar ons kijken.
Van ons genieten.
Want Hij wordt werkelijk geëerd.
Breng ons zó samen!

Amen

We zingen nu 'Breng ons samen'...