

Verkondiging op 11 juli 2021 - Welkomkerk - Zuidland

Overstapdienst Groep 8

Thema 'Vriendschap'

Intro

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  
Mensen van alle leeftijden en in het bijzonder vanmorgen de  
leeftijd van Groep 8,

Jullie hebben een drukke, misschien ook wel wat spannende tijd  
achter de rug. Alles afronden voor de overstap naar de brugklas.  
Eerst toetsen gehad, adviezen, op scholen kijken, je keuze  
maken... en nu die laatste week. Een Musical, óók hier in de  
kerk of in de Sporthal en dan vakantie. Een grote overstap!

Je komt op een andere school, in een andere klas en weet je al  
wie er bij je in de klas komen? Gaan je vrienden of vriendinnen  
mee naar dezelfde klas of hebben jullie verschillende scholen  
gekozen en hoop je elkaar op het sportveld tegen te komen of  
misschien wel gewoon hier op het dorp?

Vrienden en vriendinnen - ben je dat voor het leven?

Van de week kreeg ik een uitnodiging voor een feestje van twee  
vriendinnen die allebei dertig worden met daarop een foto uit  
hun kleuterschool-tijd. Vrienden voor het leven! (foto)

Vanmorgen staan we in deze overstapdienst ... - en wat die  
overstap inhoudt hier in de kerk, dat hebben jullie net gehoord.  
Je blijft welkom bij BLITZ.NL, bij Follow Me en natuurlijk hier  
de kerk, bij de Gate of een gewone dienst op zondagmorgen.  
... vanmorgen staan we stil bij dat thema 'Vriendschap'.

Oude en nieuwe liederen gaan erover; Jelle en Tom hebben erover  
in de Bijbel gelezen en Victor heeft er straks nog een mooi  
gedicht over.

Vriendschap... Ja, heb jij zelf echte vrienden?

Iemand met wie je iets wat jij belangrijk vindt, kan delen?

Dat je weet dat die het dan niet verder vertelt.

Iemand, met wie je samen plezier kunt hebben,

omdat je dezelfde dingen leuk vindt.

Iemand, van wie je het fijn vindt om hem of haar straks weer  
terug te zien na de vakantie.

In de Bijbel kom je ook vrienden tegen:

- David en Jonathan. Helemaal niet zo'n gemakkelijke vriendschap want Jonathan was de zoon van Koning Saul - eigenlijk een soort vijand van David. Hoe ben je dan vrienden?
- De vrienden van Daniël - je weet wel, die in die brandende oven terecht kwamen omdat ze niet wilden knielen voor het beeld van Koning Nebukadnezar.
- De vrienden van Job, maar dat waren eigenlijk niet zulke geweldige vrienden. Ze kwamen wel naar Job toe, toen hij in de problemen zat, dat was mooi. Maar ze wisten het eigenlijk té goed. Job zou wel dit of dat gedaan hebben, zelf schuld hebben aan z'n verdrietige situatie. Vriend-zijn is nog niet zo eenvoudig.

Het Bijbelboek Prediker - waarachter waarschijnlijk koning Salomo schuilgaat; die geeft zijn wijsheid door - zegt:

'Je kunt beter met zijn tweeën zijn dan alleen.

Samen bereik je meer dan in je eentje.

Als er dan eentje valt kan de andere hem of haar weer overeind helpen. Maar anders ...

Ja eigenlijk staat er al op de eerste bladzijde van de Bijbel - nou goed, boven aan de derde - het zijn woorden van God:

'het is niet goed dat een mens alleen is.

Ik zal een helper maken, die bij hem past'.

Dat wordt natuurlijk altijd op de liefde, op het huwelijk betrokken - 'samen verder' - maar het geldt voor iedereen: iedereen heeft een maatje, een helper, een vriendinnetje nodig.

Daarom nog een ander voorbeeld:

Ook Jezus had vrienden. Natuurlijk kennen wij ze als zijn discipelen, zijn leerlingen - Petrus, Johannes en Jacobus en alle anderen -, maar op een bepaald moment zegt de Here Jezus: Ik noem jullie niet langer mijn dienaren - jullie zijn niet mijn 'knechtjes', maar Ik noem jullie mijn vrienden. En dat betekent wat voor jullie.

Bijzonder hè, dat Jezus die jonge kerels, gewone jongens uit Galilea, zijn vrienden noemt.

In het Oude Testament komen we ook een paar keer tegen dat iemand 'vriend van God' genoemd wordt. Van Henoch wordt al verteld dat hij 'wandelde met God', maar Abraham wordt echt 'vriend van God genoemd' (II Kronieken 20: 7 - zie ook Jakobus 2:23) en van Mozes wordt verteld dat hij met God sprak als met een vriend (Exodus 33: 11 - NBG). God vindt zich niet te hoog en te groot om naar mensen toe te komen, hun Vriend te zijn.

En in de Here Jezus hebben we dat het beste kunnen zien.

Wat een Vriend is Jezus ...

In de Kindernevendienst, later in de BLITZ is daarover verteld, daarvan gezongen en dat blijft zo, ook als je wat ouder wordt.

En luister dan nog even naar wat Jezus zegt - we hoorden het uit Johannes 15 - als het gaat om 'wat voor elkaar over hebben', van elkaar houden. Het grootste bewijs van die liefde, die vriendschap is 'je leven voor elkaar inzetten' - hier vertaald met 'sterven vóór' - Ja dat heeft Jezus gedaan voor ons. Dat is het belangrijkste om mee te nemen als je overstapt: Zoveel houdt de Here Jezus van ons mensen, van jou, van mij, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet, tot op het kruis.

'Jullie zijn mijn vrienden' - maar dan wordt er één voorwaarde genoemd. Wij vinden dat misschien wat vreemd: God, en ook Jezus - die houden toch van ons, onvoorwaardelijk. Nu, hier horen we: je bent mij vriend als je doet wat Ik van je vraag...

Dat kan over heel veel dingen gaan, maar hier betekent het dit ene: Dit vraag Ik van jullie: houd van elkaar! (vers 17) Of vertaald naar vandaag: door Jezus' vriendschap mogen we ook zelf ook vriend, vriendin zijn voor een ander. Om je heen kijken! Ook vriend zijn voor die jongen, dat meisje dat wel erg vaak alleen staat.

Wij allemaal samen hier vanmorgen in de kerk en thuis, jong en ouder: Samen kerk-zijn betekent ook: bekend staan als 'De vrienden van Jezus'. Wij allemaal samen.

Dan zullen we, zullen jullie een goede overstap kunnen maken. Straks de brugklas, de brug-kerk, een nieuw stukje van je leven. De eersten van jullie zijn al dertien, dus straks als tieners verdere stappen zetten in jullie leven. Het begint in deze week bij de overstap.

En weet het: je bent altijd welkom bij Jezus. Hij steekt zijn hand uit. Welkom in zijn huis. Welkom Thuis mijn vriend, mijn vriendin!

Amen