

**LITURGIE MORGENDIENST Welkomkerk op 17 november 2024,  
waarin Fiene en Guus van der Pols gedoopt zullen worden**

**Welkom**

**Aanvangslied:** Hemelhoog 707 (Met open armen)

Kom, als je honger hebt of dorst.  
Hier kun je eten, deel met ons.  
Kom met je tranen en je pijn.  
Hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom, met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen.

Refr. Welkom in Gods huis. (3x)  
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.  
Hier word je liefdevol omarmd.  
Kom maar, als niemand je verstaat.  
Hier is een plek voor jouw verhaal.  
Met open armen word je ontvangen.

Refr.

**Stil gebed – Bemoediging en Groet**

**Kyriegebed**, afgesloten met NLB 301k

**Glorialied: Psalm 105: 1, 3** (Loof God de Heer, en laat ons blijde)

**Inleiding op de doop**

**Doopgebed**

**Doopvragen**

**Lied:** ELB 280: 1, 2, 3 (Kind wij dragen je op handen)



**Doop van Fiene en Guus****Zingen:** ELB 280: 4**Vragen aan gemeente****Zingen:** NLB 354 (Jouw leven staat aan het begin)**Overhandiging doopkaars en doopkaart****Moment met de kinderen****Maandlied:** Roekoe roekoe

(kinderen naar Blitz)

**Gebed bij de opening van de Schriften****Zingen:** Hemelhoog 428 (Jezus is de goede Herder)

Refr. Jezus is de goede herder  
Jezus Hij is overal  
Jezus is de goede herder  
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen  
Als je bang in 't donker bent  
Denk dan eens al die schapen  
Die de heer bij name kent

En wanneer je soms alleen bent  
En je hart is vol verdriet  
Denk dan aan de goede herder  
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Refr.

Refr.

**Schriftlezing:** Mattheüs 18: 1 – 7; 12 – 14 (BGT)

<sup>1</sup>Op dat moment kwamen ook de andere leerlingen bij Jezus. Ze vroegen: 'Wie is eigenlijk de belangrijkste in Gods nieuwe wereld?' <sup>2</sup>Jezus riep een kind bij zich en zette het midden in de groep. <sup>3</sup>Hij zei: 'Luister goed naar mijn woorden: Jullie moeten veranderen en net zo worden als kinderen. Anders kun je de nieuwe wereld niet binnengaan. <sup>4</sup>Je moet jezelf net zo onbelangrijk maken als dit kind. Dan zul je de belangrijkste zijn in Gods nieuwe wereld. <sup>5</sup>De mensen die in mij geloven, zijn net zoals kinderen. Iedereen die hen met open armen ontvangt, die ontvangt mij. <sup>6</sup>Maar iemand die een gelovige weghaalt bij God, krijgt een zware straf. Het zou beter voor hem zijn als hij met een zware steen om zijn nek verdronken was, diep in de zee. <sup>7</sup>Mensen zullen proberen om gelovigen weg te halen bij

God. Die dingen moeten gebeuren. Maar wat een ramp zal het zijn voor wie dat doet! En wat een ramp zal het zijn voor de wereld, als dat gebeurt!

<sup>12</sup>Jezus zei: 'Stel dat iemand honderd schapen heeft, maar hij raakt er één kwijt. Wat zal hij dan doen? Hij laat de 99 andere schapen in de heuvels achter. En hij gaat op zoek naar dat ene schaap dat hij kwijt is. <sup>13</sup>En als hij het vindt, dan is hij blij. Luister goed naar mijn woorden: Dat ene schaap maakt hem gelukkiger dan alle andere schapen die hij niet kwijt was. <sup>14</sup>Zo is het ook met jullie Vader in de hemel. Hij wil niet één gelovige kwijtraken.'

**Zingen: Psalm 23: 1, 3\*** (Ik wil van God als van mijn Herder spreken)

\* tekst uit de Nieuwe Psalmbereijming:

1. Ik wil van God als van mijn Herder spreken.  
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.  
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,  
fris is de bron die hij voor mij doet stromen.  
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,  
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

3. U nodigt mij aan tafel om te eten.  
Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.  
U zalft mij, laat mijn beker overstromen.  
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;  
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.  
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.



**Schriftlezing:** Marcus 10: 13 - 16 (NBV)

<sup>13</sup>De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. <sup>14</sup>Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. <sup>15</sup>Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.' <sup>16</sup>Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

**Zingen:** ELB 278 (Laat de kind'ren tot mij komen)

**Overdenking**

**Zingen:** NLB 653: 1, 6, 7 (U kennen, uit en tot U leven)

**Pastorale mededelingen**

**Gebeden**



## **Aandacht voor de Gaven**

(Kinderen komen terug)

**Slotlied:** NLB 425 (Vervuld van uw zegen)

**Zegen**