



Orde van dienst op Eerste Kerstdag 2024 Aanvang: 10.00 uur

Thema: *Werd geboren in Bethlehems stal?*

voorganger: Anneke Klavers - Bras
Organist: Henk Monteny
m.m.v. kinderkerstkoor
Trompet: Gerard Wolfert

Inzingen:

Lied 477: 1, 4 (Komt allen tezamen)

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Lied 481: 1, 3 (Hoor, de eng'len zingen d'eer)

Hoor de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Welkom en mededelingen

Licht van Kerst wordt aangestoken

Zingen: (mel. Lied 444)

De kaars van Kerst mag branden.
Het licht schijnt overal.

De Koning is geboren!
't Is feest nu bovenal.

Aanvangslied: Lied 498 (Bethlehem, o uitverkoren stad)

Bethlehem, o uitverkoren
stad in 't veld van Efrata,
in u is een Vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja!

In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, Halleluja!

Heft uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe Koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, Halleluja!

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Klein Gloria (ELB 254)

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

Aandacht voor de liturgische schikking

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Kinderen komen naar voren

- **Kerstmedley** door kinderkerstkoor + kinderen + gemeente

(Let your light shine)

Creep, creep, creep in the dark fear comes to blow out all your lights.
It doesn't want you telling ev'rybody that Jesus rules, all right!

Refrein: Let your light shine, whow

Let your light shine, whow
Let Your light shine and let Je-sus shine through you
Herhalen Refrein: 'Let your light shine...'

(Op een avond donkere nacht)

En op een avond, donk're nacht, rondom het stadje Bethlehem,
door herders werd hier dank gebracht, door wijzen huld' aan Hem.
O' welk een liefde had de Heer, die zelf Zich geven wou.
We willen loven Hem als Heer, die kwam voor mij en jou!

Refrein: Eer zij God de hoogste Koning, klonk uit Eng'len mond.
Bij mensen zocht hij woning in wie Hij behagen vond.
Laat trompet en eng'len stem, klinken voor de Heer!
Ja, ieder love Hem, die geeft aan mensen 't leven weer.

(Midden in de winternacht)

Midden in de winternacht ging de hemel open;
die ons 't heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied;
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan,
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen
Christus is geboren.

(Vrolijk kerstfeest)

Wonderbare Raadsman (Wonderbare Raadsman)
Sterke God (Sterke God)
Eeuwige Vader (Eeuwige Vader)
Vredevorst (Vredevorst)

Refrein: Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen, vrolijk kerstfeest iedereen, vrolijk kerstfeest
iedereen !!

(Wereldnieuws)

Refrein: Wereldnieuws, iedereen die moet het weten.
Haal je vrienden en familie en de hele klas erbij!
Wereldnieuws, dat er iemand is gekomen,
die graag bij ons wil wonen en die houdt van jou en mij!

Wereldnieuws, iedereen die moet het weten.
Haal je vrienden en familie en de hele klas erbij!

Wereldnieuws, dat Jezus is gekomen,
Dat Hij graag bij ons wil wonen want Hij houdt van jou en mij!

(Gloria in Excelsis Deo)

Gloria, in excelsis deo
Gloria, in excelsis deo

(Komt laten wij aanbidden)

Komt laten wij aanbidden (3x) die Koning
Want u alleen bent waardig (3x) o, Koning
Wij prijzen U voor eeuwig (3x) o, Koning

Schriftlezing: Jes. 9: 1 - 6 (BGT)

Het volk zal een stralend licht zien
¹Het volk dat nu in het donker leeft,
zal een stralend licht zien.
Een helder licht zal schijnen
in het land waar het nu nog donker is.
²Heer, door u is het volk weer groot.
U geeft de mensen weer vreugde.
Zo blij zijn de mensen ook
als ze de oogst van het land hebben gehaald.
Zo blij zijn de mensen ook
als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld.
De Heer heeft zijn volk bevrijd
Uw volk werd onderdrukt.
De mensen werden met de zweep geslagen,
de stok kwam op hun schouders neer.
Maar u hebt de zweep en de stok gebroken,
u hebt uw volk opnieuw bevrijd.
⁴De laarzen van de soldaten
en hun jassen vol met bloed,
die worden in het vuur gegooid,
ja, alles wordt verbrand.

Er is een kind geboren,
we hebben weer een koning.
Hij zal over ons regeren.
En zo zullen de mensen hem noemen:
Wijze Bestuurder,
Sterke God,

Vader voor Altijd,
Koning van de Vrede.
⁶Zijn macht zal steeds groter worden,
en er zal altijd vrede zijn.
Hij zal op de troon van David zitten
en hij zal koning zijn.
Een koning zoals David was,
rechtvaardig en eerlijk.
Zo'n koning zal hij zijn,
voor altijd en eeuwig.

Wij zingen: Lied 444: 1, 2 (Nu daagt het in het oosten)

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Schriftlezing: Lucas 2: 1 – 20 (NBV)

¹In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ²Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, ⁵om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. ⁶Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

⁸Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: ¹¹vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹²Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' ¹³En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
¹⁴'Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'

Kinderkerstkoor zingt: Jezus is geboren

Kijk, het is al donker, een ster schijnt op een stal.
Maria krijgt een kindje, de hemel weet het al.

Refrein: Laat de wereld horen, Jezus is geboren.
Laat de wereld horen, Jezus is de Heer.

Het kindje noemden ze Jezus, Hij is Gods eigen Zoon.
De koning is geboren, een kribbe is zijn troon.

Refrein: Laat de wereld horen, Jezus is geboren.
Laat de wereld horen, Jezus is de Heer.

De koeien en de schapen, die loeien en blaten blij.
Die zingen met de engelen: "Gezegend is Hij".

Refr.: (allen) Laat de wereld horen, Jezus is geboren.)
Laat de wereld horen, Jezus is de Heer.) 2x

(vervolg lezing)

¹⁵Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' ¹⁶Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. ¹⁷Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. ¹⁸Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, ¹⁹maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. ²⁰De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Het kinderkerstkoor zingt: Wij zijn de stoere herders

Refrein: Wij zijn de stoere herders. Wij passen op de schapen.
Wij waken in het veld als andere mensen slapen.
Wij zijn stoere herders voor niets en niemand bang.
Wij vechten met een beer. Wij trappen op een slang.
En niemand, niemand, niemand,
niemand krijgt ons klein, omdat wij stoere herders zijn.

Ik ben een stoere herder. Ik ben ontzettend sterk.
Hier in het veld van Efrata doe ik gewoon mijn werk.

Ik ben een stoere herder. Ik ben ontzettend groot.
En alle wilde dieren hier gaan voor mij op de loop.

Ik ben een stoere herder. De kleinste van het stel.
Maar als ik alle schapen roep, dan luisteren ze wel.

Refrein

Ik ben een stoere herder. Ik werk hard voor mijn geld.
Daarom was ik vanavond laat een beetje uitgeteld.

Ik ben een stoere herder. Ik waak de hele dag.
Vandaar dat ik vanavond al wat te slapen lag.

Ik ben een stoere herder maar lag al op één oor.
Toen hoorde ik een mooi gezang: het was een eng'lenkoor.

Gloria, in excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, in excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo.

(tussendoor met gesproken stem)

De grote Heer van het heelal is net geboren in een stal.
Ga dus op weg naar Bethlehem en volg de ster, dan vind je Hem.

En wij de stoere herders verlieten onze schapen.
En zochten naar de stal waar Jezus lag te slapen.
En wij, de stoere herders voor niets en niemand bang.
Wij knielden voor het koningskind en bleven daar heel lang.

Vanaf die dag, bij 't kindje klein willen wij goede herders zijn.
Leven zoals God het wil, van buiten stoer, van binnen stil.

En niemand, niemand, niemand,
niemand krijgt ons klein omdat wij goede herders zijn.
En niemand, niemand, niemand,
niemand krijgt ons klein omdat wij goede herders zijn.

Moment met de kinderen

Aandacht voor het project

Projectlied

(Kinderen gaan naar Blitz)

Verkondiging

Wij zingen: Lied 505 (In de nacht gekomen)

In de nacht gekomen
Kind van hogerhand.
Licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt.
Kom in onze dagen,
kom in onze nacht.
Hoor de aarde klagen,
Heer, de wereld wacht.

In de nacht gekomen
Kind dat met geduld,
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult.
Kom in onze dagen,
kom in onze nacht.
Kom met uw gestage,
milde overmacht.

In de nacht gekomen,
onmiskkenbaar Kind.
Kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind.
Kom in onze dagen,
kom in onze nacht.
Laat uw morgen dagen,
kom, de wereld wacht.

Pastorale mededelingen

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Door kinderkoor + gemeente: Geef licht

refrein:

koor: Geef licht, geef licht in de wereld om je heen.
Geef licht, geef licht, laat het zien aan iedereen.
Geef licht, geef licht door de dingen die je doet.
Geef licht, geef licht: wees voor alle mensen goed.
Weet je hoe dat moet?

Koor: Hou het meest van God, ja, zet Hem op nummer 1.
Hou ook van jezelf, en ook zo van iedereen.
Je vindt het zelf toch fijn als iemand lief is en niet flauw doet.
Doe dus voor een ander wat je wilt dat die voor jou doet.
Whooo

Allen: Refrein

Koor: Wees eerlijk en wees echt, help een ander waar je kan.
Deel van wat je hebt, daar wordt de wereld mooier van.
Je vindt het zelf toch fijn als iemand lief is en niet flauw doet.
Doe dus voor een ander wat je wilt dat die voor jou doet.
Whooo

Refrein (2x):

Koor: 1e keer

Allen: 2e keer

Koor: Geef licht !

Afsluitende woorden

Zegen door het kinderkoor:

Ga in vrede, sjaloom

Koor: Ga in vrede, ga met God,
ga in vrede, sjaloom.
Ga in vrede, ga met God,
ga in vrede, sjaloom.

Gezegend wie Hem zoekt,
gezegend wie Hem vindt.
Jezus is de Redder,
gezegend wie Hem vindt.

Allen Ga in vrede, ga met God,
ga in vrede, sjaloom.
Ga in vrede, ga met God,
ga in vrede, sjaloom.

Allen: Gezegend wie Hem zoekt,
gezegend wie Hem vindt.
Jezus is de Redder,
gezegend wie Hem vindt.

Allen Gezegend wie Hem zoekt,
gezegend wie Hem vindt.
Jezus is de Redder,
gezegend wie Hem vindt.

Koor: Sjaloom.
Sjaloom.

Zegen

Zingen: Ere zij God (ELB 101)

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

