



# ORDE VAN DIENST

## 15 december 2024

*Derde zondag van Advent*

- **Welkom en mededelingen**
- **Aansteken Adventskaars en lezen gedicht**
- **Zingen: 'Kaarsenlied'**

Drie kaarsen mogen branden,  
vertellen het bericht:  
het donker gaat verdwijnen!  
Het wordt al steeds meer licht.

- **Zingen: NLB723: 1**

1. Waar God de Heer zijn schreden zet  
daar wordt de mens, van dwang gered,  
weer in het licht geheven.  
Als 's Heren woord weerklinkt met macht  
wordt aan het volk dat Hem verwacht  
de ware troost gegeven.  
Zijn Geest weerstaat de valse schijn  
en schrijft in harten het geheim  
van 's Vaders grote daden.  
Zo leven wij om Christus wil  
te allen tijd gerust en stil  
alleen van zijn genade.

- **Bemoediging en groet**

- **Zingen: Psalm 36:2  
(uit de Nieuwe Psalmberijming)**

2. Uw liefde raakt het hemelblauw.  
Tot in de wolken reikt uw trouw.  
Geen mens kan U doorgronden.  
Uw oordeel is onpeilbaar diep.  
U zorgt voor alles wat U schiept;  
uw trouw wijkt geen seconde.  
Uw liefde, God, maakt rijk en blij!  
Hier in uw huis genieten wij  
van wat U ons wilt geven.  
Uw bron schenkt aan wie dorstig is  
het levend water, helder, fris.  
Uw licht verlicht ons leven.

- **Kindermoment**

- **Kinderlied: 'Ga je mee naar Bethlehem?'**

Ga je mee naar Bethlehem?  
Dat is de bestemming.  
Ga je mee, daar vind je Hem,  
daar gaan wij naartoe.  
Bethlehem, die kleine stad,  
waar Jezus werd geboren!  
Ga je met ons mee, zodat  
jij van Hem kan horen.

Ruth ging met Naomi  
terug naar Bethlehem.  
en David werd er koning,  
daar koos God voor hem.  
Micha profeteerde  
dat in Efrata  
Een Koning wordt geboren.  
Kom toch mee en ga ...

Ga je mee naar Bethlehem?  
Dat is de bestemming.  
Ga je mee, daar vind je Hem,  
daar gaan wij naartoe.

Jozef en Maria gaan,  
uit hun eigen stad vandaan.  
Jezus, al zolang verwacht,  
wordt geboren in de nacht.  
Wijzen uit een land heel ver  
zien in Bethlehem een ster.  
Leggen hun geschenken neer  
voor de pasgeboren Heer.

Ga je mee naar Bethlehem?  
Dat is de bestemming.  
Ga je mee, daar vind je Hem,  
daar gaan wij naartoe.  
Bethlehem, die kleine stad,  
waar Jezus werd geboren!  
Ga je met ons mee, zodat  
jij van Hem kan horen.

- **Kinderen gaan naar de BLITZ**

- **Toelichting op de dienst**

- **Gebed**

- **Zingen: NLB439: 1 en 2**

1. Verwacht de komst des Heren,  
o mens, bereid u voor:  
reeds breekt in deze wereld  
het licht des hemels door.  
Nu komt de Vorst op aard,  
die God zijn volk zou geven;  
ons heil, ons eigen leven  
vraagt toegang tot ons hart.

2. Bereid dan voor zijn voeten  
de weg die Hij zal gaan;  
wilt gij uw Heer ontmoeten,  
zo maak voor Hem ruim baan.  
Hij komt, – bekeer u nu,  
verhoog de dalen, effen  
de hoogten die zich heffen  
tussen uw Heer en u.

- **Lezen: Micha 6:1-8 (NBV21)**

<sup>1</sup> Hoor toch wat de HEER zegt! Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuige zijn. <sup>2</sup> Luister, bergen, naar de aanklacht van de HEER, hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De HEER voert een geding tegen zijn volk, Hij klaagt Israël aan: <sup>3</sup> 'Mijn volk, wat heb Ik je misdaan? Waarmee heb Ik je gekweld? Antwoord Mij! <sup>4</sup> Ik heb je uit Egypte geleid, je bevrijd uit de slavernij. Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam om je voor te gaan. <sup>5</sup> Herinner je, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Herinner je wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal. Dan zul je weer beseffen hoe rechtvaardig de HEER is.' <sup>6</sup> 'Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik Hem tegemoet treden met brandoffers, zou Hij eenjarige stieren aanvaarden? <sup>7</sup> Kan ik Hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in tienduizend beken? Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?' <sup>8</sup> Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

- **Zingen: NLB441: 3 en 5**

1. Hoe zal ik U ontvangen,  
wat wordt mijn eerste groet?  
U, ieders hartsverlangen,  
vervult ook mij met gloed!  
O Jezus, licht der wereld,  
verlicht mij, dat ik weet  
waarmee ik U moet eren,  
U waardig welkom heet.

3. Wat hebt U opgegeven  
om mij nabij te zijn,  
toen mijn armzalig leven  
getekend was door pijn?  
Zo veel was mij ontnomen  
waarin ik vreugde vind,  
maar toen bent U gekomen  
en wist ik mij bemind.

5. Niets dreef U uit den hoge  
naar wat wij mensen zijn,  
dan liefde, louter liefde.  
U ziet de schuld en pijn,  
waarmee wij allen falen,  
maar houdt die grote last,  
de wereld met haar kwalen,  
in uw erbarmen vast.

- **Lezen: Filippenzen 4:4-9**

<sup>4</sup> Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. <sup>5</sup> Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. <sup>6</sup> Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. <sup>7</sup> Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. <sup>8</sup> Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient. <sup>9</sup> Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

- **Zingen: 'In deze stilte'**

Geef ons uw vrede, in deze stilte.  
Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw vreugde, in deze stilte.  
Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw zegen, in deze stilte.  
Breng onze onrust tot rust.

- **Preek**

- **Luisterlied: 'Morgen zal ik er zijn'**

Daar in de verte straalt de ster  
We gaan er naar toe maar het is nog zover  
De wolken ontnemen het zicht af en toe  
Dorst en honger we worden moe

Het is zwaar de moed zakt weg  
Herinner je dan wat er is gezegd  
Het leven op aarde is kwetsbaar en broos  
Maar nooit en te nimmer uitzichtloos

*Refrein: U hebt beloofd:  
Morgen zal ik er zijn  
Heer maak ons hart bereid  
Wij zien verlangend,  
Vol verwachting naar U uit  
Licht dat ons verschijnt  
Ons van de nacht bevrijd  
Wij hopen wij geloven:  
Morgen zal U er zijn*

Het is guur donker en koud  
Maar niets dat ons nog tegenhoudt  
Laten we hier nu niet stil blijven staan  
We weten toch waar we heen gaan  
*Refrein*

O wijsheid, O Adonai / Morgen zal U er zijn  
Wortel van Isai / Morgen zal U er zijn  
Sleutel van David / Morgen zal U er zijn  
Dageraad / Morgen zal U er zijn  
Koning van de volken / Morgen zal U er zijn  
Immanuel, o Immanuel *Refrein*

- **Pastorale mededelingen**
- **Gebeden**
- **Collecte**
- **Kinderen komen terug in de kerk**
- **Zingen: Gezang 125: 1, 3 en 5  
(uit het Liedboek 1973)**

1. O kom, o kom, Immanuel,  
verlos uw volk, uw Israel,  
herstel het van ellende weer  
zodat het looft uw naam, o Heer.  
Weest blij, weest blij, o Israel!  
Hij is nabij, Immanuel.

3. O kom, o kom, Gij Orient,  
en maak uw licht alom bekend;  
verjaag de nacht van nood en dood,  
wij groeten reeds uw morgenrood.  
Weest blij, weest blij, o Israel!  
Hij is nabij, Immanuel.

5. O kom, die onze Koning zijt,  
in wolk en vuur en majesteit,  
Adonai, die spreekt met macht,  
verbreek het duister van de nacht!  
Weest blij, weest blij, o Israel!  
Hij is nabij, Immanuel.

- **Zegen**