

Bevrijdingsdienst: *‘Vrijheid kent geen grenzen’*

Voorganger ds. Gerard Wolfert
Organist Flip Markwat
Trompettist Emiel van Gemert

Zondag 11 mei 2025 – 10.00 uur, Welkomkerk te Zuidland

Orgel en trompet

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: NLB865: 1 en 3

1. Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspeel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, / zijn lof vermeer',
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

3. De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistre wolke,
maar weer daarna schoon zonneshijn.
Lof zij die Heer, die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen.

Kindermoment

Extra kinderlied: 123Zing – VRIJ (ingekort)

Ik droomde vannacht dat in onze klas
ledereen precies hetzelfde was
Allemaal kopietjes van elkaar
Dezelfde schoenen dezelfde jas
Dezelfde trui en dezelfde tas
Zelfs het zelfde hoofd met hetzelfde haar
Toen ik door de wekker wakker werd beseft ik pas:

*Refrein: Ik ben vrij om te leven zoals ik leef
Vrij om te doen wat ik doe
Vrij om te geloven in wat ik geloof
Ik ben vrij om te houden van wie ik houd
Vrij om te zijn wie ik ben
Ik, jij, hij, zij, wij zijn vrij!*

Ik droomde vannacht dat in onze klas
Denken ten strengste verboden was
Enkel wat de meester zei was waar
En als je een keertje je mening gaf
Kreeg je meteen een gemene straf
Want dat werd gezien als een gevaar.
Toen ik door de wekker wakker werd besepte ik pas:
Refrein

Ik droomde vannacht dat in onze klas
Iedereen een beetje anders was
Allemaal verschillend van elkaar
Toen ik door de wekker wakker werd was het waar!
Refrein

Gebed

Psalm 42: 1 en 5 (Oude Berijming)

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

5. Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Toelichting op het thema

Lied: NLB1010: 1, 2 en 3

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestitelers zijn.

Lezing: Jesaja 61: 1-6 & 11 (NBV21)

¹ De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, ² om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, ³ om aan Sions treurenden te schenken: een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van rouw, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid, geplant door de HEER als teken van zijn luister. ⁴ Wat al eeuwen verwoest ligt, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken; ze herstellen de vervallen steden, door vroegere generaties verlaten. ⁵ Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, vreemdelingen bewerken je akkers en wijngaarden. ⁶ En jullie worden priesters van de HEER genoemd, dienaren van onze God zul je heten. (...) ¹¹ Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.

Lied: NLB841: 1 – 4

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vrucht dragen zal.

Lezing: Psalm 126 (Bijbel in Gewone Taal)

¹⁻² Toen de Heer terugkeerde naar Sion,
juichten we van vreugde.
We droomden weer van een toekomst,
we konden weer lachen.

Alle volken zeiden:
'De Heer doet grote wonderen voor zijn volk.'
³ Ja, de Heer deed grote wonderen voor ons.
Wat waren we gelukkig!

⁴ Daarom vragen wij u, Heer:
Kom ook nu snel bij ons terug.
Breng ons weer tot leven,
zoals regen alles weer laat groeien.

⁵ Mensen die nu huilend zaaien,
zullen juichen bij de oogst.
⁶ Mensen die nu verdriet en pijn hebben,
zullen dan zingen en juichen.

Luisterlied: 'Waar blijven ze nou?'

Mijn oma praat nooit stoer over de oorlog
De laatste winter weet ze nog het beste
Ze was zeven Zuid-Nederland bevrijd,
de rest nog niet Oma hoorde bij de rest

Raar dat vrede zo vaak gaat
over waar je huis toevallig staat
Ze heeft toen vaak de hemel af staan speuren
En dacht maar: wanneer gaat het nou gebeuren?

*Refrein: Waar blijven ze nou?
De mensen die ons gaan bevrijden
Ze weten toch wel dat we kou en honger lijden?
Zijn ze gewoon vergeten daar dat we bestaan?
Of komen ze er stiekem bijna aan? Waar blijven ze nou?*

Mijn oma heeft nu kasten vol met eten
En ook haar koelkast is altijd gevuld
Ze wil nooit meer restjes uit het vuilnis hoeven rapen
Als toen, toen ze van honger niet kon slapen
En dacht: Waar blijven ze nou?
Waar blijven ze nou?

Soms sla ik het journaal maar liever over
Alweer een oorlog of een voedselramp
Al die mensen die hoop houden
in platgegooiden steden of een vluchtelingenkamp

Raar dat vrede zo vaak gaat
over waar je huis toevallig staat
Dus zie je ons nooit en hen wel in nieuwsberichten
Met steeds dezelfde vraag op hun gezichten
Refrein

Dan wil je schreeuwen: het komt goed
Iedereen doet wat ie kan
Maar als dat niet zo is
Wat zeg je dan?

Preek

Orgel en trompet

Lied: 'Maak liefde waar'

Maak liefde waar in geven en aanvaarden
belangeloos en zonder elke dwang
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt
Geef mij je hand en ongebaande paden
Geef mij je liefde waarlangs wij ook gaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Maak liefde waar door nimmer te begrenzen
maar als omarming die ons juist bevrijdt
de steun die helpt gevaren te trotseren
als moed die naar ons ware zelf toe leidt
Geef mij je kracht als woorden gaan bezwijken
Geef liefde ondanks wat ik heb gedaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Maak liefde waar maar nooit als macht of invloed
als wapen dat de ander overspeelt
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken
en deel de vreugde om wat wordt geheeld
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen
Wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Pastorale mededelingen

Gebeden besloten met stil gebed en gezamenlijk 'Onze Vader'

Inzameling van de gaven

De kinderen komen weer terug in de kerk.

Orgel en trompet

Lied: 'Ga nu heen in vrede'

1. Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar
Wat wij hier beleden samen met elkaar
Aan uw daag'lijks leven
Uw gezin uw werk
Wilt u daaraan geven
Dan bent u Gods kerk
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar

2. Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar
Wat wij hier beleden samen met elkaar
Neem van hieruit vrede
Vrede mee naar huis
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis
Ga nu heen in vrede
Ga en maak het waar

Zegen

Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Orgel en trompet spelen 'Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft'