



# ORDE VAN DIENST

## 2 februari 2025

*The Gate: Top of de Flop?!*

- **Zingen: 'Battle belongs'**

When all I see is the battle  
You see my victory  
When all I see is the mountain  
You see a mountain moved

And as I walk through the shadow  
Your love surrounds me  
There's nothing to fear now  
For I am safe with You

*Refrein: So when I fight I'll fight on my knees  
With my hands lifted high  
Oh God the battle belongs to You  
And every fear I lay at Your feet  
I'll sing through the night  
Oh God the battle belongs to You*

And if You are for me  
Who can be against me  
For Jesus there's nothing  
Impossible for You

When all I see are the ashes  
You see the beauty  
When all I see is a cross  
God You see the empty tomb  
*Refrein*

Bridge: Almighty Fortress  
You go before us  
Nothing can stand against  
The power of our God  
You shine in the shadow  
You win every battle  
Nothing can stand against  
The power of our God  
*Refrein*

- **Welkom namens God**

- **Zingen: 'Mijn hulp is van U, Heer'**

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,  
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt.  
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer  
die over mij waakt,  
die niet sluimeren of slapen zal.

Wat kan mij gebeuren  
door zon of door maan?  
U bent mijn schaduw,  
U bent er altijd.  
Bewaart heel mijn leven;  
mijn komen en gaan,  
U beschermt mij tot in eeuwigheid.  
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.  
O, van U!

- **Toelichting op het thema**

- **UpGate**

- **Zingen: 'Reckless love'**

Before I spoke a word,  
You were singing over me  
You have been so, so good to me  
Before I took a breath,  
You breathed Your life in me  
You have been so, so kind to me

*Refrein: Oh, the overwhelming,  
never-ending, reckless love of God  
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found,  
leaves the ninety-nine  
I couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You  
give Yourself away  
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless  
love of God, yeah*

When I was Your foe,  
still Your love fought for me  
You have been so, so good to me  
When I felt no worth, You paid it all for me  
You have been so, so kind to me

*Refrein*

Bridge: There's no shadow You won't light up  
Mountain You won't climb up coming after me  
There's no wall You won't kick down  
Lie You won't tear down coming after me

*Refrein*

- **Gebed**

- **Stof tot nadenken**

- **Zingen: 'It is well'**

Grander earth has quaked before  
Moved by the sound of His voice  
Seas that are shaken and stirred  
Can be calmed and broken for my regard

And through it all, through it all  
My eyes are on You  
And through it all, through it all  
It is well

And through it all, through it all  
My eyes are on You  
And it is well with me

And far be it from me to not believe  
Even when my eyes can't see  
And this mountain that's in front of me  
Will be thrown into the midst of the sea

And through it all, through it all  
My eyes are on You  
And through it all, through it all  
It is well

So let go my soul and trust in Him  
The waves and wind still know His name

And it is well with my soul  
It is well with my soul  
It is well  
It is well with my soul

And through it all, through it all  
My eyes are on You  
And through it all, through it all  
It is well Lord

And through it all, through it all  
My eyes are on You  
And it is well with me

- **Gebed**
- **Collecte**
- **Zingen: 'Wij zien Jezus'**

Het leven kan soms kwetsbaar en onzeker zijn,  
Het voelt onveilig en verwarrend.  
Het leven kan soms koud en heel oneerlijk zijn,  
Maar wij zien Jezus.

De wereld kan soms kil en onbetrouwbaar zijn;  
De schoonheid mengt zich met de chaos.  
De wereld kan soms hard en onbewogen zijn,  
Maar wij zien Jezus.

*Refrein: Wij zien Jezus, ook al is het leven rauw.  
Wij zien Jezus, ook al is er veel onzeker.  
Wij zien Jezus dwars door lijden heen,  
Door onmacht en door pijn.  
Want wij richten ons oog alleen op Hem,  
alleen op Jezus!*

Geluk kan zo betrekkelijk en ongrijpbaar zijn,  
Het glipt als zand door onze vingers.  
Een uitkomst die in strijd is met de  
maakbaarheid, maar wij zien Jezus.  
*Refrein*

Want met de ogen van ons hart,  
alleen op Hem gericht,  
Komt er hemels perspectief!  
Dus we richten ons geloof  
op de hoop die Jezus is.  
We willen kijken met de ogen van zijn hart  
En zien wat Jezus ziet!  
En zien wat Jezus ziet!  
*Refrein*

- **Zegen**
- **Zingen: Blijf voor Hem zingen**  
Zing voor Hem, hemellichten  
Die door de nacht bewegen  
Zing voor Hem, zwarte wolken  
Die met de storm mee jagen  
Iedere bergtop juicht  
En alle oceanen  
Hoor hoe heel het universum zingt

*Refrein: Zing en juich  
alles wat adem heeft  
Zorg dat de wereld weet:  
Mchtig is onze God  
Blijf voor Hem zingen  
Ik wil mijn hele leven  
zijn grootheid laten zien  
Mchtig is onze God  
Blijf voor Hem zingen*

Zing voor Hem, kloppend hart  
Voor het gegeven leven  
Omdat we zijn gered  
Zing met de hemelkoren  
Iedere bergtop juicht  
En alle oceanen  
Hoor hoe heel het universum zingt  
*Refrein*

Bridge: Hoor, het loflied klinkt!  
Gods gemeente zingt  
In het huis van God  
Heel de schepping zingt!

*Refrein*