



Welkom en mededelingen

♪ Intochtslied: NLB 280: 1, 3, 4, 7 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Bemoediging en groet

♪ Klein Gloria

Kyriëgebed

♪ Glorialied: Psalm 8: 1, 3*, 4*, 5*, 6

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

* tekst nieuwe psalmberijming

3. Als ik de maan en sterren zie daarboven,
kan ik het wonder bijna niet geloven
dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt.
Hoe kan het dat U ons uw liefde schenkt?

4. U hebt de mens haast als een god verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven.
U legt de schepping aan zijn voeten neer.
De hele wereld heeft hij in beheer.

5. De mens draagt zorg voor vee en wilde dieren,
voor alles wat zijn weg zoekt in rivieren,
voor wat er aan de hoge hemel zweeft,
voor wat er in de diepe zeeën leeft.

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Moment met de kinderen

♪ Zingen: Roekoe, roekoe

Refrein:
We zijn er op de wereld

met z'n allen voor elkaar.
Niemand in z'n eentje,
want dat is veel te zwaar.
We moeten elkaar helpen,
ook wanneer het moeilijk gaat,
zodat iedereen, groot en klein,
er nooit alleen voor staat.
Rainbow de duif
vliegt erop uit,
van oost naar west,
van noord naar zuid.
Terug van zijn reis
vertelt hij je dan
wie en waar
je helpen kan.
Roekoe, roekoe, roekoekoe.
Roekoe, roekoe, roekoekoe.

4. Sta op tegen armoede
Soms lijkt het in de wereld
zo ongelijk verdeeld:
de één heeft veel te weinig
de ander weer teveel.
We mogen leren delen
van wat God aan ons geeft.
Dus komen wij in actie
voor wie er minder heeft.

Refrein

Gebed om de Heilige Geest

 **Zingen: NLB 317: 1, 2** (Grote God, Gij hebt het zwijgen)

Schriftlezing: Joël 1: 2 – 3, 10 – 12, 19 – 20 (NBV)

Het verwoeste land

²Hoor mij aan, oudsten,
leen mij allen het oor, inwoners van het land!
Is iets als dit ooit geschied in jullie dagen
of in de dagen van jullie voorouders?

³Vertel het aan je kinderen,
en laten je kinderen het aan hun kinderen vertellen
en hun kinderen aan het volgende geslacht.

¹⁰Het veld is verwoest,
de dorre grond treurt,
want het koren is vernield,
de wijn verdroogd,
de olie verloren.

¹¹Toon je verslagenheid, boeren,
barst uit in gejammer, wijnbouwers,
om de tarwe en om de gerst,
want de oogst van het veld is verloren gegaan.

¹²De wijnstok is verdroogd,
de vijgenboom verdord;
granaatappel, dadelpalm en appelboom,
ja, alle bomen zijn verdord.
Verdord is ook de vreugde onder de mensen.

¹⁹Tot u, HEER, roep ik,
nu het groen voor het vee door vuur is verteerd
en een vlam de bomen heeft verzengd.

²⁰Zelfs de dieren van het veld roepen om u,
nu elke waterstroom is opgedroogd
en het laatste groen door vuur is verteerd.

 **Luisterlied:** [Lars & Reyer - Instrument - Laat het recht stromen als water](#)

Van het kleinste dorp
Waar gebrek regeert
Tot het verste land
Waar de oorlog heerst
Deze aarde roept elke dag om hulp
Deze wereld wacht op een antwoord
Ieder mens verdient
Een gelijke kans
Op een veilig thuis
Waar de toekomst lacht
U verlangt van ons
Daarvoor op te staan
Om Uw stem te zijn
Die zegt
Laat het recht stromen als water
Als een hemelse rivier
Breng de hemel op de aarde
Opdat het Goede zegeviert

Refr.
Bouw Uw koninkrijk overal waar wij gaan
Laat ons hart met uw liefde branden
Dat onze levens zijn als een instrument
Een instrument in Uw handen

Uw hart breekt voor hen
Die gebroken zijn

Vader geef ook ons
Die bewogenheid
Geef aan ons Uw Geest om op weg te gaan
Om Uw stem te zijn, die zegt
Laat het recht stromen als water
Als een hemelse rivier
Breng de hemel op de aarde
Opdat het Goede zegeviert

Refr.

Schriftlezing: 1 Tim. 6: 6 – 8, 17 – 19 (NBV)

⁶Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst.

⁷Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.

⁸Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.

¹⁷Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.

¹⁸En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen.

¹⁹Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.

 **Zingen: ELB 398** (Handen heb je om te geven)

Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed.
En een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.

Refrein:

Open je oren om te horen,
Open je hart voor iedereen.
Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.

Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt.
En een hart om uit te leggen
wat een ander moed inspreekt.

Refrein

Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman.
En een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.

Refrein

Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is.

En een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is.

Refrein

Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is.
En een hart om te geloven
in zijn Geest die liefde is.

Refrein

POWERPOINT JONGEREN ETHIOPIË

Verkondiging

🎵 **Zingen: NLB 1005** (Zoekend naar licht)

Pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

🎵 **Slotlied:** Ga dan op weg (mel. NLB 868)

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood:
wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.

Zegen