



ORDE VAN DIENST 27 JUNI WELKOMKERK 'ESTHER'

Welkom

Intochtslied: Lied 25: 1, 2, 10 (Heer, ik hef mijn hart en handen)

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Kyriegebed: beden afgewisseld met 301k

Ingetogen

Cantor: Ky - ri - e e - lei - son. *Allen:* Ky - ri - e e - lei - son.

Cantor: Chri - ste e - lei - son. *Allen:* Chri - ste e - lei - son.

Cantor: Ky - ri - e e - lei - son. *Allen:* Ky - ri - e e - lei - son.

Kindermoment: 'Herrie met Haman'

Kinderlied (Esther, het joodse meisje)

Gebed om de Heilige Geest

Inleiding Esther

Lezing: Esther 2: 1 – 18

Zingen: Lied 1001: 1 (De wijze woorden en het groot vertoon)

Lezing: Esther 6

Zingen: Lied 1001: 2

Lezing: Esther 7: 3 – 7 en 8: 3 – 8

Zingen: Lied 1001: 3

Overdenking

Zingen: Lied 1000: 1, 2, 4, 5 (Wij zagen hoe het spoor van God)

Vorbereiding Heilig Avondmaal

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectes

Slotlied: Een land om van te dromen

1. Zeg nooit: "On - ze we - reld is ge - bro - ken
en de mens tot wei - nig goeds in staat."
Zeg nooit: "Nie - mand kan op vre - de ho - pen,
al - les gaat nu een - maal als het gaat."
refrein
Want een land, een land om van te dro - men
stuwt de men - sen uit hun sla - ver - nij
tot zij jui - chen, met tra - nen in hun o - gen:
"Lie - ve God, we zijn er, eind' - lijk vrij! "

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.
Refrein

Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier, die ons bevrijdt.'
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'
Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.'
Refrein

Zeg nooit dat het vreselijke lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: 'Stil maar, wacht op beet're tijden.'
Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan.'
Refrein

Wegzending en zegen