

## LITURGIE MORGENDIENST op 19 JUNI 2022

### Welkomkerk

#### Welkom

#### Aanvangslied: Psalm 62

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  
van Hem verwacht ik altijd weer  
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.  
Ik wankel niet, want Hij staat vast;  
mijn toevlucht, als het water wast,  
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Bij God alleen kom ik tot rust.  
Stil word ik mij ervan bewust  
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.  
Hij is de rots van mijn bestaan,  
de burcht die ik mag binnengaan.  
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

#### Stil gebed – Bemoediging en Groet

#### Kyriegebed

#### Klein Gloria

Zingen: ELB 188 ('k Stel mijn vertrouwen)

#### Moment met de kinderen

Maandlied: Wij zullen gaan

#### Gebied bij de opening van de Schriften

Zingen: Lied 612: 1 (Wij komen als geroepen)

Schriftlezing: Rom 8: 1 – 17

Zingen: Lied 612: 2, 3

Schriftlezing: Rom 8: 18 – 39



**Zingen:** Het lied van God die vóór ons is

*(uit: Gez. voor liturgie, melodie Gez. 416 – Gelukkig is het land)*

1. God die ons heeft voorzien  
en kent bij onze naam,  
die ons ten leven riep  
en houdt in het bestaan.  
Hij heeft ons voorbestemd  
te lijken op zijn Zoon  
die mens is zoals wij  
en in ons midden woont.
2. Wie zal ons scheiden ooit  
van God ons goed en bloed.  
Geen toekomst en geen dood  
bedreigt ons meer voorgoed.  
Genadig en getrouw  
wil Hij mijn vrede zijn.  
Geen mens die Hem weerhoudt  
om onze God te zijn.
3. Hij heeft zijn eigen Zoon  
geen enkel leed bespaard.  
Hij heeft ten einde toe  
zijn Geest geopenbaard.  
Als God zó voor ons is,  
wie zal dan tegen zijn?  
Al wat ons overkomt  
zal hoop en zegen zijn.

## **Overdenking**

**Zingen:** Lied 902: 1, 3, 4, 6 (Is God de Heer maar voor mij)

## **Pastorale mededelingen**

## **Gebeden**

## **Aandacht voor de Gaven**

## **Kinderen komen terug**

**Slotlied:** Lied 675 (Geest van hierboven)

## **Zegen**