

LITURGIE BIDDAG op 8 maart 2023

Welkomkerk

Welkom

Aanvangslied: Psalm 65: 1, 5 (De stilte zingt U toe, o Here) (NLB)

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot u zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Gij komt het dorre land doorschrijden
met water uit uw beek
en tot een rijke oogst bereiden,
uw voetstap maakt het week.

Gij druipt uw zegen in de voren,
Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren
waar Gij zijt voorgegaan.

Stil gebed – Bemoediging en Groet

Kyriegebed, afgesloten met Lied 301k (kyrie) (NLB)

Ingetogen

Cantor: Ky - ri - e e - lei - son. *Allen:* Ky - ri - e e - lei - son.



Cantor: Chri - ste e - lei - son. *Allen:* Chri - ste e - lei - son.



Cantor: Ky - ri - e e - lei - son. *Allen:* Ky - ri - e e - lei - son.



Gebed bij de opening van de Schriften (Voor en na het gebed: Lied 333) (NLB)



Kom, Geest van God, maak on - ze har - ten



o - pen, dat Chris - tus bij ons wo - ning vindt.

Schriftlezingen

Zingen: Psalm 62: 1 (nieuwe berijming)

1. Bij God alleen kom ik tot rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

Schriftlezing: psalm 62: 6 – 9 (NBV21)

Zingen: Psalm 62: 4 (NLB)

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Schriftlezing: Mat 6: 5 – 15 (NBV21)

Zingen: Lied 321: 1, 2, 3, 6, 7 (Niet als een storm) (NLB)

1 Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

6 Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

2 Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

7 Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

3 Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Overdenking

Zingen: Lied 62a (Bij God ben ik geborgen) (3x)

5



Bij God ben ik gebor - gen met heel mijn ziel. Hij is mijn licht, mijn heil.

10



Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel. Zij vindt rust in Hem.

Pastorale mededelingen**Gebeden****Aandacht voor de Gaven****Slotlied:** Lied 657: 1, 3, 4 (Zolang wij ademhalen) (NLB)

1. Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
3. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.
4. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest. In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

Zegen