

Blitz knutsel 8 november

Dit werkje hoort bij het bijbelboek Daniël hoofdstuk 3 en het gaat over de drie vrienden van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego. Koning Nebukadnessar had een beeld laten maken van 60 meter hoog en iedereen moest dit beeld aanbidden maar de drie vrienden wilden er niet aan meedoen omdat zij alleen hun God wilden dienen. Ze werden daarom in de brandende oven gegooid, maar gelukkig hadden ze God als beschermer!



Op de andere pagina's vind je de werkbladen om de knutsel mee te maken. Hierbij de beschrijving:

- Kleur de onderdelen in
- Knip de onderdelen van blad 2 uit
- Knip het deel boven de mannetjes uit, het gebied is aangegeven dat het uitgeknipt moet worden.
- Knip/snij boven de schoorsteen/bovenkant van de oven, de stippellijn open zodat daar de rookwolk ingeschoven kan worden.
- Maak het gaatje open boven de deuropening van de oven
- Prik een gaatje in het midden van de draaischijf met daarop de engel en het vuur
- Bevestig met een splitpen de draaischijf achter de plaat zodat het vuur boven de mannen zichtbaar is en als je de schijf draait ineens de engel bij de mannen staat
- Vouw het plakstrookje aan de deur naar achteren en lijm nu de deur met behulp van de plakstrook op de daarvoor aangegeven plek rechts van de opening van de oven.

Op de onderstaande site staat een filmpje met de uitleg van de knutsel, mocht je er met de schijving-niet uit komen.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZasAqjaObag>

Succes en veel plezier!



