

Hallo Lieve kinderen van de Blitz!

Vandaag lezen we over psalm 91 en daarom maken we een vogel die zijn jongen beschermt. Zo wil de Here God ook jou beschermen.

Je kunt de voorbeelden printen en verwerken. Je kunt het met stiften of potlood ook inkleuren en natuurlijk zelf de tekst er op schrijven. Of even hulp vragen aan je ouders als je dat nog moeilijk vindt.

Je kunt een nest maken van veertjes of takjes. En als je nog wiebeloogjes in huis hebt, kun je die natuurlijk ook gebruiken!

Groetjes,

Annemarie en Eva











