

Benodigdheden:

Schaar

Lijm

Tijdschriften en kranten

Knip uit de tijdschriften de mensen uit waarvan jij denkt dat het HELDEN zijn. Dat kan zijn omdat ze er zo uit zien, of omdat ze beroemd zijn, of omdat ze ergens goed in zijn, of... (bedenk het zelf maar) en plak ze naast deze smiley



De engel Gabriel had beloofd dat de zoon van Maria de Zoon van God zou zijn en dat Hij zou heersen over Israël. Hoe denk jij dat een held er uit zou zien? Als welke van de helden die jij geknipt hebt? Onze held werd een klein babytje, het is maar net hoe je er naar kijkt, want hij was een grote Held!

God houdt van gewone mensen zoals Elisabet en Maria. En zoals jij.

Is dit een lachende of een verdrietige smiley? Draai hem eens om...

Kleurplaat BLITZ 29-11-2020



Maria gaat het huis binnen. 'Sjaloom', zegt ze. Elisabet is blij verrast als ze Maria ziet. Dan pakt ze haar dikke buik vast. Het kindje begint flink te bewegen. Het lijkt wel of hij opspringt. 'Wat ben ik blij dat ik jou zie!' roept Elisabet. 'Jij wordt de moeder van de Here Jezus! Toen je 'Sjaloom' zei, werd het kindje in mijn buik ook blij! Ik voelde hem flink bewegen!' 'O, tante Elisabet', zegt Maria. 'God heeft mijn geheim aan u vertelt. Wat fijn, wat heerlijk!' Maria is zo blij dat ze gaat zingen. Ze zingt een prachtig lied voor de Here God. Ze zingt om Hem te bedanken.



Woordzoeker BLITZ 27-11-2020

Maak de moeilijke woordzoeker. Herken je de woorden uit het verhaal?

U	B	K	R	C	X	I	M	X	O	J	N
G	N	Q	E	Q	U	A	B	G	F	E	A
W	L	E	Q	L	R	X	K	H	G	Z	N
Z	Z	G	G	I	I	O	P	A	S	U	E
K	E	W	A	N	T	S	B	J	U	S	X
E	I	V	A	H	I	R	A	S	W	U	V
O	O	O	C	N	I	R	D	B	Q	F	R
P	J	I	F	E	G	R	P	U	E	G	E
K	N	T	L	N	O	E	M	S	O	T	U
C	Y	W	M	B	I	S	R	O	C	Z	G
D	B	S	A	I	R	A	H	C	A	Z	D
M	N	Q	S	E	N	N	A	H	O	J	E

- ELISABET
- JEZUS
- MARIA
- OUD
- VREUGDE
- ZWANGER
- GABRIEL
- JOHANNES
- NICHT
- SPRINGEN
- ZACHARIAS

