

Help Petrus zijn vrienden te vinden



*Petrus zit in de gevangenis, tussen twee soldaten in. Dan verschijnt er een engel die zegt: "Petrus, sta snel op". De kettingen vallen zomaar van zijn handen. Petrus loopt achter de engel aan en de deur gaat vanzelf open. Dan komen ze op straat en is de engel zomaar ineens weer weg en Petrus is weer vrij.*

De Heere heeft Zijn engel gestuurd om mij uit de gevangenis te bevrijden.



Zoek de 10 verschillen:

