

Knutsel zondag 31 mei 2020 (Eerste Pinksterdag)



Vuur

In het tweede hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen staat beschreven wat er op Pinkstermorgen gebeurde: "Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten"

In spreekwoorden komen we vaak nog tegen wat er gebeurt als mensen worden 'aangestoken'. Denk bijvoorbeeld aan: in vuur en vlam staan, iets vurig verdedigen, ergens warm voor lopen, brandend enthousiasme, als een lopend vuurtje rondgaan of daar spatten de vonken van af.

Duif

De duif verwijst naar de geest van God. In het scheppingsverhaal staat dat "de geest Gods zweefde over de wateren" en in het evangelie van Marcus staat dat na zijn doop door Johannes "de geest op Jezus neerdaalde in de gedaante van een duif".

Wind, adem

Zowel het Hebreeuwse als Griekse woord voor "geest" betekent ook wind of adem. In het Pinksterverhaal (Handelingen 2,1-12) staat: 'Plotseling kwam er uit de hemel een

geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren'. Wind wakkert aan, blaast je vooruit, waait je hoofd schoon. Adem is de basis van ons bestaan. Zonder adem geen leven! We zeggen niet voor niets dat iemand de geest geeft of zijn laatste adem uitblaast.

