

**Maak je eigen prentenboekje**  
 Kleur alle plaatjes en de letters van de titel met kleurpotlood of viltstift. Knip daarna de twee stroken langs de buitenste lijnen uit. Plak de plakrand A aan de onderzijde van de andere strook vast. Rill de slippelijnen en vouw je boekje op de vouwlijnen!



**In de Bijbel staat:**  
 'Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal je harten en je gedachten behoeden in Christus Jezus.' (Filippenzen 4:6,7)

GOD  
 ZORGT  
 VOOR  
 JOU!

Als je ziek bent...



... wil Hij ook voor je zorgen!

Als je verdrietig bent...



... wil Hij je troosten!

Als je onderweg bent...



... wil Hij je beschermen!

Als je bang bent...



... is Hij vlak bij je!

Als je honger hebt...



... geeft Hij je te eten!

plakrand A

Wil je liever alleen kleuren dan kan dat ook! Veel plezier!

*Kleur: \* Versjes*

Dit is dus waar het om gaat:

GELOOF,  
HOOP en  
LIEFDE.

Maar de  
grootste  
daarvan is **LIEFDE.**

*1 KORINTHE 13 vers 13*