



SMAAKMAKERS

Diaconie Zuidland verbouwt groenten voor voedselbank

Moestuin met meerwaarde

Een groene en uitbundige tuin op duizend vierkante meter. De moestuin van de protestantse gemeente in Zuidland is wekelijks goed voor een flinke lading groenten voor de regionale voedselbank. "Geloven kan niet zonder delen", vindt vrijwilliger Kees.



Het is donderdagochtend, tien uur. Tijd voor koffie en speculaas op het terras bij de moestuinschuur aan de Kerkweg in Zuidland. Kees Stander (72) geniet samen met Piet Smits (60), Arie van Hengel (79), Arie van Bodegom (66) en Bart Monster (67) van een momentje rust. Alle vijf zijn ze lid van de protestantse gemeente van Zuidland, op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten. Piet en Bart zijn ook diaken. Donderdagochtend is hun vaste moestuinochtend. Dan wordt er gezaaid, gepoot, besproeid, geoogst en ingepakt. 's Middags worden de groenten naar de voedselbank in Spijkenisse gebracht.

Bedenker

Ondanks het heerlijke weer en het frisse groen in de tuin heeft deze ochtend een zwart randje. Een paar dagen geleden is de bedenker van het moestuinproject overleden. Bart haalt de rouwkaart uit zijn tas: Frans Zevenbergen, 1948-2018. In september vorig jaar werd er een hersentumor bij hem ontdekt. "Frans was de grote animator van dit project", zegt Bart. "We hadden hier nu niet gezeten als Frans er niet was geweest", vult Arie van Hengel aan "Hij had een tomeloze energie. Wij zijn er elke week een ochtend, Frans was hier veel vaker."





Het moestuinproject begon zes jaar geleden. Het terrein aan de Kerkweg, eigendom van de diaconie, lag voor een deel braak. Diaken Frans Zevenbergen kwam op het idee om het weer als moestuin in gebruik te nemen en de opbrengst ervan te bestemmen voor gezinnen die wel een extraatje konden gebruiken. Niet veel later kwam daar ook de voedselbank in Spijkenisse als afnemer bij. Frans wist zeven vrijwilligers te strikken: ook Rinus Pons en Dick Mourik horen bij de groep. In een mum van tijd legden de mannen een besproeiingssysteem aan en bouwden ze een mooie schuur. Frans wist bijna alle materialen gratis of met korting te bemachtigen. "Bij de plaatselijke bouwmarkt was hij 'berucht'. Het schijnt dat de baas zijn personeel op een gegeven moment de opdracht heeft gegeven aan 'die man' geen korting meer te geven", lacht Kees. Het is duidelijk: Frans Zevenbergen heeft een grote rol gespeeld in het moestuinproject. Hij werd enorm gewaardeerd en zal worden gemist. Kees, Bart, Piet en de twee Aries zijn vastbesloten om door te gaan met de tuin en zoveel mogelijk mensen van verse groenten te voorzien.

Andijvie

Met gepaste trots laten de vijf vrijwilligers zien wat er allemaal wordt verbouwd: aardappels, spitskool, sla, bieten, tuinbonen, uien, andijvie, prei en sperziebonen. "De keus wordt bepaald door: weinig werk, veel opbrengst", zegt Piet. "Daarom hebben we geen bloemkool", legt Arie van Hengel uit. "Die moet je elke avond afdekken." April, mei en juni zijn de drukste maanden in de tuin. Er zijn dan soms extra handen nodig om de oogst in te pakken. De winter wordt gebruikt om de tuin te bemesten. De mest wordt gratis geleverd door een boer uit de buurt.

De mannen hebben allemaal groene vingers, maar de echte experts zijn de twee Aries en Rinus. Arie van Hengel werkte op zijn dertiende al op het land en Arie van Bodegom heeft zijn hele leven in de polder gewoond. Hij is ook degene die af en toe met een handig apparaat op de propfen komt, zoals een zaaimachientje. Ideaal, vinden de mannen. "Vorig jaar hebben we een hele ochtend op onze knieën gezeten om bieten te zaaien, nu was het in tien minuten gefikst", vertelt Piet.

Samen met Kees is hij verantwoordelijk voor het uitdelen van de groenten aan de gezinnen in de gemeente. Bart heeft sinds Frans' ziekte diens rol als coördinator overgenomen. Zo hebben ze allemaal hun eigen plek in de tuin. Twee keer paar jaar, met biddag en dankdag, houden de mannen tijdens de kerkdienst een presentatie over de tuin. "Diaconaat is iets van de hele gemeente. Wij doen dit werk ook namens de andere gemeenteleden. Door er iets over te vertellen, houden we ze bij het project betrokken", vertelt Bart. De mannen hopen dat ze hun enthousiasme voor de moestuin kunnen overbrengen op nieuwe vrijwilligers. "Die zijn nodig voor de voortgang van het project. Eerlijk gezegd is dat best een zorg."



Bart Monster (67)

coördinator moestuin



Trouw

Bij de voedselbank in Spijkenisse zijn ze blij met de groenten uit de diaconale moestuin van Zuidland. Bijna elke donderdagmiddag wordt er een aantal kratten afgeleverd. Medewerker Albert Blokhuizen waardeert de inzet van de vrijwilligers, én de groenten. "Je ziet echt verschil tussen de groenten uit de moestuin van Zuidland en de groenten die uit de kassen komt. Het is supervers, de sla is nog knapperig en er zijn geen vlekjes te zien", zegt hij.

Op vrijdag is het uitdeeldag bij de voedselbank. Elke week komen er ruim driehonderd gezinnen een voedselpakket halen en ook andere voedselbanken in de regio worden vanuit Spijkenisse voorzien. Wat Albert opvalt is de trouw van de vrijwilligers van het moestuinproject. "Wij zien hier vaker mooie initiatieven, maar vaak stoppen die ook weer. Uit de moestuin van Zuidland komen nu al jarenlang groenten. Geweldig!"

De vrijwilligers genieten van het werk in de tuin. Het is gezellig en ontspannend. Dat het werk een meerwaarde heeft, maakt het extra bijzonder. "Met dit project laat de kerk zien hoe je je geloof handen en voeten kunt geven. Hoe je praktisch hulp kunt bieden aan mensen die dat nodig hebben. Geloven kan niet zonder delen", zegt Kees. Dat deze moestuin niet zomaar een moestuin is, zie je ook aan het schuurtje waar de vrijwilligers elke donderdagochtend om tien uur koffie

drinken. Boven in de daklijst zijn een kruis, een anker en een hart uitgesneden. Vanuit de moestuin van Zuidland worden geloof, hoop en liefde doorgegeven. ■

Petrus

Meer foto's van de moestuinen staan half november in de vierde editie van *Petrus*, het magazine van de Protestantse Kerk. Wilt u dit blad vol verhalen van geloof, hoop en liefde ook uitdelen in uw gemeente? Via webwinkel.pkn.nl kunt u gratis een stapel magazines bestellen om uit te delen. Surf voor een los abonnement naar www.petrusmagazine.nl.

Moestuintips

Ook aan de slag met een moestuin in uw gemeente? Op www.kerkinactie.nl/moestuin krijgt u tien moestuintips.

Zuidland op tv

De moestuin in Zuidland ziet u op 9 oktober ook in het televisieprogramma *Met hart en ziel* van KRO-NCRV. Presentatrice Joanne Bijleveld ontmoet gedreven mensen die laten zien wat geloof, hoop en liefde betekenen. Zie ook www.kro-ncrv.nl/methartenziel.