



# ORDE VAN DIENST

## 22 januari 2023

*'Ik heb er meer dan genoeg van...'*

### BIJ GOD OP DE DREMPEL

**Zingen: Psalm 116: 1 en 3 (De Nieuwe Psalmbelijming)**

Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.  
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven.  
Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven.  
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

De HEER helpt hulpelozen uit de nood.  
Hij is een God vol liefde en ontferming.  
Aan machtelozen geeft Hij zijn bescherming.  
Ik had geen kracht – tot Hij mij redding bood.

### Bemoediging en groet

**Zingen: Psalm 116: 6 en 8 (De Nieuwe Psalmbelijming)**

Wat is de HEER toch goed voor mij geweest!  
Ik ben gered en hef als dank de beker.  
Wat ik de HEER beloofde doe ik zeker:  
ik vier voor Hem met al de zijnen feest.

Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op naar Hem.  
Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige:  
ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen.  
Zing halleluja, heel Jeruzalem!

### Moment met de kinderen

**Zingen: 'Ja-Ja'**

*Refrein: Ja is ja, nee is nee  
Beloofd, is beloofd  
Jezus wil je helpen  
als jij in Hem gelooft*

Hij is een God van liefde  
Hij houdt heel veel van jou  
Hij zal je nooit verlaten  
want Hij is altijd trouw  
*Refrein*

Ook wij moeten dit leren  
om altijd trouw te zijn  
en doen wat we beloven  
dat geldt voor groot en klein. *Refrein*

### Kinderen gaan naar de BLITZ

**Gebed om ontferming**

**Zingen: NLB975: 1 en 3**

1. Jezus roept hier mensen samen  
die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen,  
geen belofte gaat teniet.  
Prijs nu God, die goed en trouw is,  
prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster  
zich naar ons heeft toegewend.

3. Jezus roept ons tot de ander,  
zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden,  
ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers,  
die op zoek naar waarheid zijn.

### DE BIJBEL GAAT OPEN

**Lezen: Psalm 23 (NBV)**

*<sup>1</sup>De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij  
aan niets. <sup>2</sup>Hij laat mij rusten in groene  
weiden en voert mij naar vredig water, <sup>3</sup>hij  
geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs  
veilige paden tot eer van zijn naam. <sup>4</sup>Al  
gaat mijn weg door een donker dal, ik  
vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw  
stok en uw staf, zij geven mij moed. <sup>5</sup>U  
nodigt mij aan tafel voor het oog van de  
vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn  
beker vloeit over. <sup>6</sup>Geluk en genade  
volgen mij alle dagen van mijn leven, ik  
keer terug in het huis van de HEER tot in  
lengte van dagen.*

**Zingen: NLB975: 2 en 4**

2. Jezus roept ons te belijden  
Hem als Heer van het heelal,  
hoeder van ons broze lichaam,  
redder van wie faalt of valt.  
Zing het uit, laat elk het horen,  
zing het heilige verhaal,  
zeg de wereld: Christus' glorie  
is op aarde neergedaald.

4. Jezus roept ons tot zijn tafel,  
breed en wereldwijd gedekt,  
waar de kerk bezit haar aardse  
hemelse ontmoetingsplek.  
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam,  
deel het lied van liefde weer,  
deel het feest voor heilige zondaars,  
wees te gast bij God de Heer.

**Lezen: Lukas 15: 11-24 (NBV)**

*<sup>11</sup>Vervolgens zei hij: 'Iemand had twee  
zonen. <sup>12</sup>De jongste van hen zei tegen zijn  
vader: "Vader, geef mij het deel van uw  
bezit waarop ik recht heb." De vader  
verdeelde zijn vermogen onder hen. <sup>13</sup>Na  
enkele dagen verzilverde de jongste zoon  
zijn bezit en reisde af naar een ver land,  
waar hij een losbandig leven leidde en  
zijn vermogen verkwistte. <sup>14</sup>Toen hij alles  
had uitgegeven, werd dat land getroffen  
door een zware hongersnood, en begon  
hij gebrek te lijden. <sup>15</sup>Hij vroeg om werk bij  
een van de inwoners van dat land, die  
hem op het veld zijn varkens liet hoeden.  
<sup>16</sup>Hij had graag zijn maag willen vullen  
met de peulen die de varkens te eten*

kregen, maar niemand gaf ze hem.  
<sup>17</sup>Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. <sup>18</sup>Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, <sup>19</sup>ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners." <sup>20</sup>Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. <sup>21</sup>"Vader," zei zijn zoon tegen hem, "ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden." <sup>22</sup>Maar de vader zei tegen zijn knechten: "Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. <sup>23</sup>Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, <sup>24</sup>want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden." En ze begonnen feest te vieren.

**Preek: 'Ik heb er meer dan genoeg van...'**

**Luisterlied: 'Altijd Welkom'**

*Tijdens het luisteren naar dit lied wordt de tafel gereedgemaakt en komen de kinderen terug.*

De deur staat voor je open  
Kom je even binnen lopen  
Om te eten en te praten  
Al je onrust los te laten  
Want je bent toch niet vergeten  
Dat je altijd hier mag eten

Zie je de gedekte tafel  
Op de plek waar ik ontrafel  
Wat er binnen in je hart leeft  
Wat jou moed en wat jou kracht geeft  
En ik zal geen oordeel geven  
Maar in liefde met je leven

*Refrein: Deel met mij in de overvloed  
Er is genoeg. Voel je vrij jezelf te zijn  
Je bent en blijft altijd welkom*

Ik schenk nog eens je glas bij  
Nu we bij elkaar zijn  
Laat ons proosten op de liefde  
En onbezorgd genieten  
Als wij afscheid moeten nemen  
Weet dan dit...het is voor even.

## BIJ GOD AAN TAFEL

**God nodigt ons aan tafel**

**Gebed voor de maaltijd**

**Onze Vader**

**Zingen: ELB501: 1 en 2**

*Onder het naspel wensen wij elkaar de vrede van Christus*

1. Vrede van God, de vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met jou.

2. In Jezus' Naam, in Jezus' Naam,  
In Jezus' Naam geef ik jou  
Vrede van Hem, vrede van God.  
De vrede van God zij met jou.

**Mededelingen vooraf**

**Viering Heilig Avondmaal**

**Zingen: NLB218**

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.

2. Dank U voor deze mooie aarde,  
dank U voor sterren, maan en zon.  
Dank U dat U ons wilt bewaren,  
kracht en levensbron.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,  
altijd ziet U naar mensen om.  
Dank U voor vrienden en voor vreemden  
die ik tegenkom.

5. Dank U voor alle mooie klanken,  
al wat ik zien en horen kan.  
Dank U – o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan.

**Pastorale mededelingen**

**Gebed na de maaltijd**

**Collectemoment**

*Op dit moment kunnen de kinderen uit de oppas worden opgehaald.*

## GEZEGEND OP WEG

**Zingen: NLB428 (NL)**

Overvloedig geef Ik u;  
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.  
Ga en deel mijn liefde uit;  
vrede zij u.

**Zegen**