



# ORDE VAN DIENST

## 26 november 2023

*Laatste zondag van het kerkelijk jaar*

### BIJ GOD OP DE DREMPEL

- Welkom en mededelingen

- Zingen: NLB23b: 1 en 2

1. De Heer is mijn herder!  
ik Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan wat'ren der rust.

2. De Heer is mijn herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt m'als ik wankel,  
Hij draagt m'als ik viel.

- Bemoediging en groet

- Zingen: NLB23b: 5

5. De Heer is mijn herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
ik zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde m'altijd.

- Toelichting bij de dienst en de bloemschikking

- Kindermoment

- Kinderlied: 'Ik wens jou'

1. Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn,  
je tafel vol met brood  
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  
Dat de liefde van je leven op je wacht

2. Ik wens jou genoeg om door te gaan  
Dat je rijkdom vindt door ook  
van weinig te bestaan  
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd  
Met kind'ren om je heen tot aan het eind

*Refrein: Een muur voor de wind  
En een vuur voor de kou  
Een jas voor de regen  
En een vriend dicht bij jou  
Een muur voor de wind  
En een vuur voor de kou  
Een jas voor de regen  
En een vriend dicht bij jou*

3. Ik wens jou vrede toe om wie je bent  
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
In elk van de seizoenen dat je leeft  
*Refrein*

Ik bescherm je voor de wind  
en vind voor jou een schuilplaats  
In de nacht maak ik een vuur,  
want dan word jij niet bang  
In het donker loop ik naast je  
als een trouwe engel  
Ik ben hier, wij gaan samen,  
heel je leven lang

- Kinderen gaan naar de BLITZ

### DE BIJBEL GAAT OPEN

- Gebed

- Lezen: Matteüs 5: 1-10

*<sup>1</sup>Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. <sup>2</sup>Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: <sup>3</sup>Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. <sup>4</sup>Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. <sup>5</sup>Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. <sup>6</sup>Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. <sup>7</sup>Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen. <sup>8</sup>Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. <sup>9</sup>Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. <sup>10</sup>Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.*

- Zingen: NLB91a: 1, 2 en 3

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood.  
Zoek je bij Hem om onderkomen  
dan wordt zijn vrede jou tot brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om je heen als vriend  
en Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen  
om jou tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen je op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen bange nacht zal je doen beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van leven zal God geven,  
rust aan de oever van een beek.

3. Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen,  
jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

- **Lezen: Openbaring 21: 1-5a**  
(uit de *Bijbel in Gewone Taal*)

<sup>1</sup>Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. <sup>2</sup>Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. <sup>3</sup>Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei: 'Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn. <sup>4</sup>Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen.' <sup>5</sup>God, die op zijn troon zat, zei: 'Ik maak alles nieuw.'

- **Zingen: NLB362: 1**

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gaat, een tocht door de woestijn, een weg ten leven, een spoor van licht dat als een handschrift staat tegen de zwartste hemel aangeschreven: Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, Hij roept ons aan: Ik zal jou niet begeven!.

- **Preek**

- **Zingen: 'Ik zal er zijn'**

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'

Een boog in de wolken als teken van trouw  
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet  
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

*Refrein: 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij  
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'*

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet  
Dan droogt U mijn tranen,  
U noemt zelfs mijn naam  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

O Naam aller namen, aan U alle eer  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn  
*Refrein*

- **Kinderen komen terug in de kerk**

## HERDENKEN

- **Inleidende woorden**

- **Gedicht: 'Zo alleen'**

Nu ben je zo alleen  
je mist die lieve armen om je heen  
aan wie mag jij nu liefde geven?  
voor wie mag jij nu verder leven?

Toch is er een die naar jouw liefde smacht  
en op jouw liefde wacht  
een Vriend zo machtig groot  
die uit liefde voor jou zijn bloed vergoot

Die Vriend wil jou omarmen  
en in Zijn liefde warmen  
gil uit nu al je verdriet en pijn  
want Hij wil je Trooster zijn

Wij mensen schieten nu te kort  
ga dan toch naar de Goede God  
daar ben je goed geborgen  
Hij wil in liefde voor je zorgen.

- **Zingen: 'De mensen van voorbij'**

1. De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen.  
De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij namen.  
Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen.  
en zijn wij even bij elkaar  
aan 't einde van het jaar.

2. De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven.  
De mensen van voorbij  
ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen,  
die wij zo graag herhalen,  
in bloemengeuren, in een lied  
dat opklinkt uit verdriet.

3. De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten.  
De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen,  
daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij.

- **Moment van gedenken**

*Het lezen van de namen zal worden afgewisseld met coupletten van het lied 'Kyrie', gezongen door de zanggroep.*

Als onze dagen donker zijn;  
U bent dichtbij.  
U weet hoe ver het licht kan zijn.  
Heer, blijf heel dichtbij.  
*Kyrie, kyrie, kyrie eleison.*

Als wij vermoeid en zoekend zijn;  
U bent dichtbij.  
U weet hoe zwaar de weg kan zijn.  
Heer, blijf heel dichtbij.  
*Kyrie, kyrie, kyrie eleison.*

Als wij verdwalen in de tijd;  
U bent dichtbij.  
U bent er tot in eeuwigheid.  
Heer, blijf heel dichtbij.  
*Kyrie, kyrie, kyrie eleison.*

- **Stilte**

- **Luisterlied: 'De mensen die we missen'**

God, U kent de namen  
van de mensen die we missen;  
geliefden, die nog steeds  
met ons verweven zijn.  
Wij voelen hier de leegte;  
zij rusten in uw vrede.  
God, U bent de Vader  
van de mensen uit de tijd.

God, U kent de namen  
van de mensen die we missen;  
geliefden, die zo hoorden  
bij ons leven, elke dag.  
Wij zien de lege stoelen;  
zij zitten aan uw tafel  
God, U bent de Vader  
van de mensen in ons hart.

Troost ons Heer, wees ons nabij.  
Laat ons in uw armen vrede vinden.  
Draag ons Heer en koester ons  
als we denken aan de mensen die we missen.

God, U kent de namen  
van de mensen die we missen.  
We delen de verhalen  
van wie ons dierbaar zijn.  
We danken voor hun leven;  
we komen hen weer tegen.  
God, U bent de Vader  
van het leven, voor altijd.

Wie huilt er onze tranen?  
Christus, Hij alleen!  
Wie draagt ons door de dagen?  
Christus, Hij alleen!  
Wie heeft ons leed gedragen?  
Wie heeft de dood verslagen?  
Wie brengt ons weer samen?  
Christus, Hij alleen!

## BIDDEN EN GEVEN

- **Pastorale mededelingen**
- **Gebeden**
- **Collecte**

## MET GODS ZEGEN OP WEG

- **Zingen: Psalm 121: 1, 3 en 4**  
(uit *De Nieuwe Psalmberijming*)

1. Mijn ogen kijken naar omhoog.  
Ik zie de bergen staan,  
daar komt mijn hulp vandaan,  
daar houdt de HEER mij in het oog;  
Hij maakte en bewaarde  
de hemel en de aarde.

3. De HEER zal steeds je helper zijn;  
zijn schaduw, zo dichtbij,  
blijft aan je rechterzij.  
De zon en maan doen je geen pijn.  
De HEER zal alle dagen  
en in de nacht jou dragen.

4. De HEER bewaart je voor het kwaad.  
Je ziel, je leven zal  
bewaard zijn, overal.  
Waar je ook komt of waar je gaat –  
voor nu en na dit leven  
zal Hij bescherming geven.

- **Zegen**

- **We verlaten de kerk**

*Nabestaanden mogen nadat iedereen de kerk verlaten heeft naar voren komen om de kaars die is aangestoken ter gedachtenis aan hun dierbare in ontvangst te nemen.*