



Orde van Dienst

5 november 2023

Welkomdienst: Nikkes, nakkes, nada

Lied voor de dienst: 'I Speak Jesus'

I just wanna speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
'Cause I know there is peace within Your
presence
I speak Jesus

I just wanna speak the name of Jesus
'Til every dark addiction starts to break
Declaring there is hope and there is freedom
I speak Jesus

*Refrein: 'Cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows
Burn like a fire*

I just wanna speak the name of Jesus
Over fear and all anxiety
To every soul held captive by depression
I speak Jesus

Refrein

Shout Jesus from the mountains
Jesus in the streets
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus, oh

Shout Jesus from the mountains
Jesus in the streets
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus (Jesus)

Refrein

I just wanna speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
'Cause I know there is peace within Your
presence
I speak Jesus

Welkom en mededelingen

Lied: 'Onze schuilplaats is God' (OPW847)

Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zal verlaten.
Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons strijden.
Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.

Refrein:

*Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.*

Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x)
Voor eeuwig.

Refrein

Welkom namens God

Lied: 'God is overal'

Vader God, hier bij ons,
God is overal.
Bron van leven op de aarde,
God is overal.
In al wat groeit en al wat ademt,
God is overal.
In wat er was en wat er komt,
God is overal.

Hoogste Heer, U bent de maker.
Heel de schepping draagt uw naam.
Heer van de hemel, Heer van de aarde,
in uw hand ligt ons bestaan.
Goede God, aan U de eer.
U bent de hoogste Heer.

Zoon van God, hier bij ons,
God is overal.
In open ogen en zachte handen,
God is overal.
In de liefde voor de ander,
God is overal.
In wat er was en wat er komt,
God is overal.

Geest van God, hier bij ons,
God is overal.
Bron van troost en wijze woorden,
God is overal.
Trouwe vriend in zware stormen,
God is overal.
In wat er was en wat er komt,
God is overal.

Moment met de kinderen

Kinderlied: 'Het allerleukste liedje'

Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
en het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen.
't Is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over,
nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh"

Dit liedje maakt me happy en, echt,
het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen,
dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.
Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonder en dat maakt mij blij,

Refrein: Hij zegt:

*"Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben ik er weer."*

Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
'je bent niet meer alleen'.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
'Hij maakt alles goed'.

Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:

Refrein 2x

Korte toelichting op het thema

Medley: 'Jezus ik wil heel dicht bij U komen' & 'Houd mij dicht bij U' (OPW502 & OPW616)

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil 'k zijn.
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.

In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft
Als U mij in uw armen neemt.

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

Gebed

Lied: 'Hier zijn' (OPW865)

Alles kan wachten, Heer
ik zoek uw aangezicht.
Alles kan wachten, Heer
ontmoet mij hier.
Ik wil graag.

Refrein: Hier zijn, heel dicht bij U;
Hier zijn en knielen voor U.
Heer, uw nabijheid
is al wat ik zoek.
Jezus, U bent meer dan genoeg.

Alles kan wachten, Heer
ik zoek uw aangezicht.
Alles kan wachten, Heer
ontmoet mij hier.
Ik wil graag.

(Refrein)

Ik wil niets liever, Heer,
want niets is zoveel waard.
Ik wil niets liever, Heer,
want niets is zoveel waard.
Ik wil niets liever, Heer,
want niets is zoveel waard.
Ik wil niets liever, Heer,
want niets is zoveel waard.

(Refrein x2)

Jezus, U bent meer dan genoeg.
Jezus, U bent meer dan genoeg.

Lezing: Romeinen 8: 31-39 (Het Boek)

*31Wat kunnen wij hier nog over zeggen?
Als God aan onze kant staat, wie kan dan
tegen ons zijn? 32God heeft immers zijn
eigen Zoon niet ontzien, maar Hem
uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal.
Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft gegeven,
ons dan ook niet alles geven? 33God
heeft ons uitgekozen. Wie kan ons dan
nog beschuldigen? God spreekt ons vrij
van elke schuld. 34Wie zou ons kunnen
veroordelen? Christus Jezus is immers
voor ons gestorven! Wat nog belangrijker
is: Hij is uit de dood teruggekomen en zit
aan de rechterhand van God, waar Hij
voor ons opkomt. 35Wat kan ons ooit van
de liefde van Christus scheiden?
Onderdrukking? Nood? Vervolging?
Honger? Ontbering? Gevaar? De dood?
36Wij lezen in de Psalmen: 'Ter wille van*

*U zijn wij voortdurend in levensgevaar,
wij worden beschouwd als
slachtschapen. 37Maar onder al die
omstandigheden hebben wij, dankzij
Hem die zoveel van ons houdt, de
overwinning! 38Ik ben ervan overtuigd
dat niets ons kan scheiden van Gods
liefde. De dood niet, het leven niet,
engelen niet, bovenaardse krachten niet,
de dingen van vandaag niet, de dingen
van morgen niet. Nee, er is geen enkele
kracht die dat kan. 39Hoe hoog we zijn
gestegen of in welke diepte wij ons ook
bevinden, niets in de hele schepping kan
ons scheiden van Gods liefde, die ons
gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.*

Lied: 'Geen afstand'

U bent niet bang voor mijn vragen
Mijn twijfel schrikt U niet af
U deinst niet terug bij het zien van mijn falen
Daar in mijn zwakte zie ik Uw kracht

U bent niet verrast als ik struikel
Niet boos of teleurgesteld
U tilt mij op en U toont mij Uw goedheid
Daar in Uw armen vind ik herstel

*Refrein: U strekt zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand tussen U en mij
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien
Er is geen afstand tussen U en mij*

U heet mij altijd weer welkom
U schudt het stof van mij af
Ik zie compassie en trots in Uw ogen
Ik kom tot leven bij het zien van Uw lach

Niet langer gebukt onder schaamte
U heeft mij vrijgemaakt
Nu ga ik staan op Uw woord en beloften
U bent een vader die mij nooit verlaat

U strekt zich uit naar mij
Wat ik ook doe of voel
Er is geen afstand tussen U en mij
Er is geen schaduw van omkeer bij U te zien
Er is geen afstand

Dit is waar ik hoor te zijn }
Ik dicht bij U, U dicht bij mij }
Ik wil nu niets anders meer } 3x
Ik geef mij over }

Refrein

Preek

Luisterlied: 'You Say'

I keep fighting voices in my mind
that say I'm not enough
Every single lie that tells me
I will never measure up
Am I more than just the sum
of every high and every low?
Remind me once again just who I am,
because I need to know
Ooh, oh

Refrein:

*You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And you say I am held when I am falling short
And when I don't belong,
oh, You say I am Yours
And I believe (I), oh, I believe (I)
What You say of me (I)
I believe*

The only thing that matters now
is everything You think of me
In You, I find my worth, in You,
I find my identity
Ooh, oh

Refrein

Taking all I have and now
I'm laying it at Your feet
You have every failure,
God, You'll have every victory
Ooh, oh

Refrein

Gebeden

Slotlied: 'De zegen' (versie Eline Bakker)

De Heer zegent
Beschermt jou
Zijn nabijheid geeft Hij
Genadig is Hij
De Heer richt Zijn
Oog op jou
En geeft vrede

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

Laat Zijn goedheid op jou stralen
Meer dan duizend generaties
Jouw familie en jouw kind'ren
En hun kind'ren, en hun kind'ren

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit
En komt na jou en is naast jou
En rondom jou, binnenin jou
Hij is met jou, Hij is met jou

In de ochtend, in de avond
In jouw komen en jouw weg gaan
In jouw huilen, in jouw lachen
Hij is voor jou, Hij is voor jou

Zegen

Uitlooptied: 'God van licht'

In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee (2x)

In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee (2x)

*Refrein: God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont (4x)*

Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In Uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee (2x)

Refrein

U schijnt feller, dan de sterren)
Heer, U leidt ons door de storm) 4x

Refrein 2x