

# Zuidland Zingt

**Gospelkoor Crossroads**

**Spijkenisse**

**o.l.v. Hans Buis**



**Voorganger - ds. Jan Schep**  
**Organist - Matthijs Breukhoven**

**Zondagmiddag 1 maart**

**17.00 uur**

**Welkomkerk Zuidland**

## Orgelspel

### We zingen voor de dienst

#### 'Komt nu met zang'

NLB 865: 1 en 2

Komt nu met zang van zoete tonen  
en u met snarenspeel verblijdt!  
Zingt op en wilt alom betonen,  
dat gij van harte vrolijk zijt.  
Juicht God ter eer,  
zijn lof vermeer',  
die zulken groten werk  
gedaan heeft voor zijn kerk!

In Israël was dat een wijze,  
valt met hen ook de Heer te voet:  
dat elk nu toch God roem' en prijze,  
die ons zoveel weldaden doet.  
Roept overal  
met groot geschal:  
'Lof, prijs en dank alleen  
zij God en anders geen!'

#### 'Ik wil zingen van mijn Heiland'

HH 304: 1 en 4

Ik wil zingen van mijn Heiland,  
van zijn liefde, wondergroot,  
Die zichzelf gaf aan 't kruishout,  
en mij redde van de dood.  
Zing, o zing van mijn Verlosser,  
met zijn bloed kocht Hij ook mij,  
aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn schuld en ik was vrij.

Ik wil zingen van mijn Heiland,  
hoe Hij smarten leed en pijn,  
om mij 't leven weer te geven,  
eeuwig eens bij Hem te zijn.  
Zing, o zing van mijn Verlosser,  
met zijn bloed kocht Hij ook mij,  
aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn schuld en ik was vrij.

#### Begroeting

#### Inleiding

#### Koor

#### 'Votum en groet'

#### Samenzang

#### 'Glorie aan het Lam'

HH 584

Glorie, glorie, glorie aan het Lam,  
glorie, glorie, glorie aan het Lam.

*refrein* Want Hij is waardig 't ontvangen onze eer,  
het Lam op zijne troon.  
En onze stem verheffen wij tot hem,  
het Lam op zijne troon.

Heilig, heilig, heilig is het Lam,  
heilig, heilig, heilig is het Lam

*refrein*

Waardig, waardig, waardig is het Lam,  
Waardig, waardig, waardig is het Lam,

*refrein*

## Koor

### 'Staak de strijd'

Sterke held, Ik kijk naar jouw gevecht.  
Je sterke rug lijkt elke dag  
een beetje minder recht.  
Geef je hand en geen gebalde vuist.  
Ik kan niets geven  
zolang jij voor Mij je handen sluit.

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen  
Al vecht je door tot aan de dood.  
Je kunt er niets tegen beginnen  
dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd,  
dit is niet langer jouw gevecht.  
Verlies jezelf, dan win je echt.  
Geef het aan Mij, stop je verzet.

Staak de strijd  
die Ik gewonnen heb voor jou  
omdat je die nooit winnen zou.  
Geef het aan Mij en word gered.

Sterke held, geef mij je woede maar.  
Als jij je overgeeft  
ligt hier de overwinning klaar.  
Laar het los en geef je last aan Mij.  
Ik heb gevochten aan een kruis  
zodat je vrij kunt zijn.

Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen,  
Al vecht je door tot aan de dood,  
Je kunt er niets tegen beginnen  
dus waarom houd jij je groot?

Staak de strijd dit is niet langer jouw gevecht.  
Verlies jezelf dan win je echt.  
Geef het aan Mij, stop je verzet.

Staak de strijd die Ik gewonnen heb voor jou  
omdat je die nooit winnen zou.  
Geef het aan Mij...

Als je uitgeput bent: Kom tot Mij!  
Als je moe gestreden bent,  
Ik sta aan jouw kant.  
Als je stil kunt zijn  
en je Mij als God erkent.

### 'Als het leven soms pijn doet'

Als het leven soms pijn doet  
en de storm gaat tekeer.  
In een tijd van moeite en verdriet  
alsof de zon niet meer opkomt  
en het altijd donker blijft  
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Juist op die momenten  
als het echt niet meer gaat  
laat me merken laat me voelen  
dat U werkelijk bestaat.  
Dat uw armen om mij heen zijn  
en uw liefde mij omgeeft.  
Dat ik zal zien als ik terugkijk  
dat U mij gedragen heeft.

Als ik kom met al mijn vragen  
met mijn twijfels en mijn pijn  
met mijn angst en onveiligheid  
dan lijkt de hemel soms van koper  
geen gebed komt er doorheen  
en ik verstik in onzekerheid.

**Samenzang 'Wees stil'**

HH 667

Wees stil  
voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.

Wees stil,  
want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil,  
want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.  
De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt;  
niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.  
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.

**Koor en  
samenzang 'Stil'**

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.  
Houd mij vast in uw sterke hand.  
Als de oceaan haar krachten toont  
zweef ik met U hoog boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed  
dan word ik stil; U bent mijn God!

Als de oceaan haar krachten toont  
zweef ik met U hoog boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed  
dan word ik stil; U bent mijn God!

*refrein* Vind rust mijn ziel in God alleen  
ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont, }  
zweef ik met U hoog boven de storm. }  
Vader, U bent sterker dan de vloed. }  
Dan word ik stil; U bent mijn God! } (2x)

*refrein*

Als de oceaan haar krachten toont,  
zweef ik met U hoog boven de storm.  
Vader, U bent sterker dan de vloed.  
Dan word ik stil; U bent mijn God! (2x)

**Gebed****Schriftlezing Kolossenzen 3 vers 12-17'**

*Omdat God u heeft uitgekozen,  
omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft,  
moet u zich kleden in innig medeleven,  
in goedheid, bescheidenheid,  
zachtmoedigheid en geduld.  
Verdraag elkaar en vergeef elkaar  
als iemand een ander iets te verwijten heeft;  
zoals de Heer u vergeven heeft,  
moet u elkaar vergeven.*

*En bovenal, kleet u in de liefde, dat is de band  
die u tot een volmaakte eenheid maakt.  
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen,  
want daartoe bent u geroepen  
als de leden van één lichaam.*

Wees ook dankbaar.  
Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen;  
onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid,  
zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God  
en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.  
Doe alles wat u zegt of doet in de naam  
van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader,  
dankt door Hem.

**Samenzang 'Zolang wij ademen'**

NLB 657: 1, 3 en 4

Zolang wij ademen  
schept Gij in ons de kracht  
om zingend te vertalen  
waartoe wij zijn gedacht:  
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank.  
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank.

Het donker kan verbleken  
door psalmen in de nacht.  
De muren kunnen vallen:  
zing dan uit alle macht!  
God, laat het nooit ontbreken  
aan hemelhoog gezang,  
waarvan de wijs ons tekent  
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen  
door vleugels van de hoop.  
Het stijgt de angst te boven  
om leven dat verloopt.  
Het zingt van vergezichten,  
het ademt van uw Geest.  
In ons gezang mag lichten  
het komend bruiloftsfeest.

**Meditatie**

**'Samen zingen,  
samen geloven'**

**Samenzang**

**'Breng ons samen'**

HH 391

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt.  
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.  
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

*refrein* Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

*refrein*

Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één! (2x)

*refrein*

## Gebed

**Collecte** 1° bestemd voor Evangelisatie, voor het in stand houden van deze diensten  
2° bestemd voor de Kerk

**Samenzang** **'Heer, U bent mijn leven'** HH 479  
(zo mogelijk staande)

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt.  
U woord is het pad de weg waarop ik ga.  
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta.  
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd  
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij.  
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons  
en met God de Vader en verenigt met uw volk.  
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst  
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.  
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer.  
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.  
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.  
En in uw vergeving leef ik nu.

Vader van het leven, ik geloof in U.  
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht.  
U die via duizend wegen ons hier samen bracht.  
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit.  
Om het zaad te zijn van Gods rijk.

## Koor- en samenzang

### 'Amazing Grace'

Amazing grace how sweet the sound  
that saved a wretch like me.  
I once was lost, but now am found.  
Was blind, but now I see.

*Vertaling* Genade, zo oneindig groot  
dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.

't Was grace that taught my heart to fear  
and grace my fears relieved.  
How precious did that grace appear  
the hour I first believed.

*Vertaling:* Genade leerde mijn hart om te vrezen  
en genade verlostte mijn van mijn vrees.  
Hoe kostbaar was die genade  
op het moment dat ik leerde geloven.

My chains are gone, I've been set free.  
My God, my Savior has ransomed me.  
And like a flood His mercy reigns.  
Unending love, amazing grace.

*Vertaling:* Belemmeringen zijn weg, ik ben vrij.  
Mijn God en Redder heeft mij bevrijdt.  
Zijn genade vloeit reinigend over mij heen.  
Oneindige liefde, oneindige genade.

The Lord has promised good to me.  
His word my hope secures.  
He will my shield and portion be,  
as long as life endures.

*Vertaling:* De Heer belooft me alle goeds.  
Zijn woord geeft mij vaste hoop.  
Hij is mijn schild en beschermer,  
zolang mijn leven duurt.

My chains are gone, I've been set free.  
My God, my Savior has ransomed me.  
And like a flood His mercy reigns.  
Unending love, amazing grace. (2x)

*Vertaling: Belemmeringen zijn weg, ik ben vrij.  
Mijn God en Redder heeft mij bevrijdt.  
Zijn genade vloeit reinigend over mij heen.  
Oneindige liefde, oneindige genade. (2x)*

The earth shall soon dissolve like snow  
the sun forbear to shine.  
But God, who called me here below  
will be forever mine, will be forever mine  
You are forever mine.

*Vertaling: De aarde zal als sneeuw verdwijnen  
als de zon gaat schijnen  
en God naar mij zal roepen:  
Je bent van Mij, voor altijd van Mij  
Je bent voor eeuwig van Mij.*

My chains are gone, I've been set free.  
My God, my Savior has ransomed me.  
And like a flood His mercy reigns.  
Unending love, amazing grace. (2x)

*Vertaling: Belemmeringen zijn weg, ik ben vrij.  
Mijn God en Redder heeft mij bevrijdt.  
Zijn genade vloeit reinigend over mij heen.  
Oneindige liefde, oneindige genade. (2x)*

## Samenzang

### 'Geprezen zij de Heer' (zo mogelijk staande)

HH 171: 1 en 3

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.  
Die vol ontferming ieder troost  
en alle schuld vergeeft.  
Die heel het aards gebeuren  
vast in handen heeft.

Hem zij de glorie, want Hij die overwon  
zal nooit verlaten wat, zijn hand begon.  
Halleluja, geprezen zij het Lam  
dat de schuld der wereld op zich nam.

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,  
dat uitstraalt van het kruis,  
dat eens voor ons werd opgericht.  
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.

Hem zij de glorie want Hij die overwon,  
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.  
Halleluja, geprezen zij het Lam,  
dat de schuld der wereld op zich nam.

## Zegen

### Koor- en samenzang

#### 'Zegen mij'

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen.  
Ga mij niet voorbij  
Regen op mij met uw Geest Heer.  
Jezus kom tot mij.  
Als de bron van leven,  
die ontspringt diep in mij.  
Breng een stroom van zegen  
waarin U zelf  
steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God zegen ons tot in eeuwigheid.

Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn  
Wachtend op uw milde regen  
om zelf een bron te zijn  
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij  
van uw liefde delend  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

**Voor de liefhebbers  
is er na de dienst  
een miniconcert  
van Gospelkoor Crossroads**



**U bent na afloop  
van harte welkom in zaal 5  
waar koffie en thee voor u klaar staat.**

## Voor de agenda

### **ZUIDLAND ZINGT**

**Zondagmiddag 18 oktober 2020 - 17.00 uur**

Zangeres	Danielle Lustig
Voorganger	ds. Auke Hamstra
Organist	Flip Markwat

Als u ons extra financieel wilt steunen  
dan kan dat door uw gift over te maken naar

IBAN NL85 RABO 0375 9735 32 t.n.v. PG Zuidland Evangelisatie

onder vermelding van 'Gift Zuidland Zingt 2020'.